



Elia (Eli) Millenaar werd geboren op 8 maart 1919 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Willem Millenaar en Elisabeth Loen.

In mei 1932 werd in Hilversum door onder andere Dominee W. ten Boom de Heideparkgroep opgericht. Het werd de 3e Hilversumse Groep en was aangesloten bij de NCVP (Nederlandse. Christelijke Vereniging van Padvinders). Ze bestond naast de Gooische Treckers en de watergroep. De naam is ontleend aan het landgoed 'Heidepark' aan de Soestdijkerstraatweg waar hun groepshuis stond. De groep had een egaal bruine das. Doordat er teveel leden kwamen, splitste in 1938 de Celliersgroep af. De groep had in eerste instantie groepsnummer 9 maar later bij het opheffen van Groep 6 (Meeko's) kreeg het nummer 6.

Eli kwam in 1935 bij de Heideparkgroep. Zijn vader Wim was hier hopman en ook de broers Wim en Dolf waren lid. Ze namen onder andere deel aan de 5^e Wereld Jamboree in 1937. Eli en Wim jr waren samen onderdeel van de Heideparkband, de band van de Scoutinggroep, samen met onder andere Ada van Keulen, Kik ten Boom en Gé Verheul.

Eli wordt assistent verkennerleider bij groep 9 Celliersgroep in 1938. Een jaar later is wordt hij daar Akela bij de horde.

Tijdens de oorlog, toen Scouting verboden werd, stopte de groep niet. De stamleden vormden een kampeerclub en de kampen gingen gewoon door. Elk jaar, tot 23 april 1944, organiseerde Kik ten Boom Sint Jorismoeitjes. De groep ging, onder de naam De Woudlopers, illegaal door en kwam samen in het theehuis in de tuin van de familie Schadd aan de Soestdijkerstraatweg. De verkenner werden ingezet voor koerierswerk bij De Boodschappendienst. Naar mate de oorlog vorderde moesten steeds meer leden stoppen omdat ze gingen studeren, als ex-militair opgeroepen werden of als dwangarbeider tewerk gesteld werden. Veel leden gingen in het verzet.



Ook Eli Millenaar ging bij het verzet en sloot aan bij de Groep Albrecht. Samen met Bob de Geus die er in de zomer van 1943 bij kwam, werd hij tot verkennersleider opgeleid. Er was veel discipline bij Albrecht die landelijk opereerde. Ze deden spionage, maar bemoeiden zich niet met onderduikers. Hij kreeg les in kaart lezen en tekenen, en hij moest alle insignes van de Duitsers leren onderscheiden. Omdat de staf van de opperbevelhebber van de Wehrmacht in Hilversum zat, was het heel belangrijk steeds een goede plattegrond te hebben voor een eventueel bombardement op verblijfplaatsen van hoge militairen. Samen met Bob de Geus fietste hij rond om situaties te tekenen. Na hun opleiding werd Eli overgeplaatst naar Gelderland.

In het oorlogsdagboek van de Heidepark Stam (23 april 1944 - 2 juni 1945) verscheen op Dolle Dinsdag, 5 september 1944, een overzicht van de verschillende stamleden. Hier wordt genoteerd dat Eli en zijn broer Wim zijn ondergedoken.

Eli ontving het Verzetshedenkingskruis. Hij is overleden op 28 februari 2008 in Modesto, California, USA

Meer informatie

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Zomerkamp Heideparkverkenners in 1935 in Horst \(bij Ermelo\).](#)

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Eli Millenaar.](#)

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Heideparkband 1938](#)

[Bob de Geus - Wikipedia](#)

[Depok](#)

[Elia Millenaar \(1919 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Oudbruin 3.0 | Groep | Celliers](#)

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Celliershorde 1939.](#)

Weest Paraat, januari 1940

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 3, 1938 » 1938-03 - Pag. 40 | Delpher](#)

[Oudbruin 3.0 | Plakboek | Bericht over enkele Stamleden.](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.