

Adolf (Dolf) Jacques Koning is geboren op 22 mei 1914 in Haarlem. Hij was de zoon van Cornelis (Kees) Koning en Jacoba Kolff.

Hij studeerde medicijnen en trouwde met Margarita Anna (Greet) Verschuur. Ze kregen drie kinderen.

Dolf werd hopman bij groep 5, de Oegstgeester Satrya's. In 1940 werd hij hier ook oubaas.

Leiden: A.W.: Mej. H. E. Thors, Eerste Leidse groep; A.V.: J. H. Wildervanck de Blécourt, Eerste Leidse groep; V.: B. Entzinger, Oegstgeester Satrya's; V.T.L.: A. J. Koning, Oegstgeester Satrya's.

Aan het begin van de oorlog was hij actief in het verzet. Hij was medewerker van diverse illegale bladen, zoals de 'De Geus', 'Vrij Nederland'. Hij werd op 5 juli 1941 opgepakt en kwam terecht in het Oranjehotel in Scheveningen. Hij werd tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op 28 februari 1942 ging hij naar de strafgevangenis in Bochum, waar hij vanwege zijn verzetsactiviteiten veroordeeld werd tot eenzame opsluiting.

Tijdens de Groepsleidersbijeenkomst van district Rijnland op 19 december 1941 begon commissaris De Boer met als herinnering de rede die de Koningin uitgesproken heeft bij de opening van de Jamboree. Hierna kregen de groepsleiders de gelegenheid om de toestand van hun groep te vertellen. Bij groep 5 hoorden de aanwezigen de geschiedenis van hopman de Koning, die tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld werd. Hij hield zich kranig en kreeg zelfs een pluimpje van de Duitse rechter, die hem zei, dat het hem speet, dat hij zulke Nederlanders moest veroordelen. Dus: een echte padvinder!!

In de oorlog was de groep ondergronds actief. Zij beleven op 23 april 1943 een heel bijzondere St. Jorisdag. Zij ontvingen het goede nieuws dat Oubaas Koning drie dagen eerder amnestie gekregen had vanwege Hitlers verjaardag (20 april). Eind 1943 kwam er in de 'ondergrondse' bijeenkomsten van de ex-welpen, die ressorteerden onder oubaas Dolf Koning, meer regelmaat. De groep wordt gesplitst in twee patrouilles. De ene groep is gehuisvest in het kantoor van de HANAB met vaandrig Addie van Fraassen als leider. De andere groep komt samen bij hun leider Gradus Hakkenberg in de schuur achter het huis. De dag na kerst 1944 installeerde Dolf, in uniform, bij de familie Kruisheer (Leidsestraatweg 8) een aantal verkenners.



Op 3, 4 en 5 mei 1947 werden in Schoorl de jaarlijkse districtswedstrijden in kampeervaardigheid gehouden. Op zondagmorgen werd een voordracht gehouden door oubaas Koning uit Schagen. Het was doodstil in de zaal terwijl in eenvoudige sobere woorden de oubaas vertelde van zijn ervaringen in de gevangenis tijdens de oorlog in Scheveningen aan de hand van het bijbelverhaal over de vervolging van de christenen door

Saulus, later als Paulus de grote verdediger van Christus. Hij wees de padvinders op de grote gevaren welke hen bedreigen, zoals zwarte handel en zedeloosheid, maar de padvinders hebben een goed wapen daartegen, zo zij hij, jullie belofte en de padvinderswet. Doorleef die en draag het uit.

Na de oorlog nam hij deel aan de 6e Wereld Jamboree in 1947 in Frankrijk. Hij was vaandrig (scoutsleiding) bij groep 3 Van Speijk op subkamp 2 Savoie. Deze Jamboree zou oorspronkelijk in 1941 gehouden worden, maar ging door de oorlog niet door. De tweede keuze was om de jamboree te houden in 1946. Door verschillende redenen, te weinig voorraden, moeilijke reis mogelijkheden en andere prioriteiten werd besloten om het nog een jaar uit te stellen. In 1947 werd de Jamboree alsnog gehouden en werd het thema "Peace Jamboree / Jamboree de la Paix" gebruikt. (Vredes Jamboree).



In september 1949 werd hij districtscommissaris van het district Den Helder. Hij nam de rol over van Jan Volkmaars.

Dolf is overleden op 4 april 1992 in Schagen en werd begraven in Schagen De Hoep, Schagen.

De heer J. Volkmaars heeft ontslag verzocht uit de functie van Districts-Commissaris voor het District Den Helder, welke functie hij sinds de bevrijding heeft bekleed. Op 17 September zal het Commissariaat van het District, bij gelegenheid van de Districts Koempoelan worden overgedragen aan Oubaas A. J. Koning, Laan C 195 te Schagen. Gelukkig kan de N.P.V. op Oubaas Volkmaars blijven rekenen voor het Hoofdkwartierscommissariaat voor het Buitenland.

Meer informatie

[Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - hoofdstuk 4.pdf \(oudoegstgeest.nl\)](#)

[Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - hoofdstuk 5.pdf \(oudoegstgeest.nl\)](#)

[Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - hoofdstuk 7.pdf \(oudoegstgeest.nl\)](#)

[Een Scoutinggroep in oorlogstijd - PDF Free Download \(docplayer.nl\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 11, 1940 » 1940-12 - Pag. 26 | Delpher](#)

[Adolf Jacques \(Dolf\) Koning \(1914-1992\) » Stamboom Kempen Breed » Genealogie Online De Jutters \(Den Helder\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[A.J. Koning | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 31, 1948-1949, no 12, 1949 » 1949-09 - Pag. 4 | Delpher](#)

Foto: Oegstgeester Satrya's op Bevrijdingsdag

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.