



Doeko Bosscher is geboren in Rotterdam op 8 augustus 1905. Hij trouwt op 23 april 1935 met Geertruida Johanna Elisabeth (Dicky) Conijn, (Alkmaar 14 december 1908), de zus van Fritz Conijn. Doekoe is jurist.

Doeko wordt lid van Scouting. Hij zit bij de Briniostam van groep 1, de Kaninefaten. Dicky was daar Akela totdat ze overstapte naar de Katholieke Dominicusgroep die in 1932 werd opgericht. Hij was voor de oorlog ook districtscommissaris van district Noorderkwartier (Alkmaar) waar Nel Lind de assistent districtscommissaris Welpen is. De welpen vormden een erehaag bij hun trouwerij. Het gezin Bosscher woont eerst vlakbij de dorpskern van Heiloo, maar verhuist later naar de Blinken, Blinkenlaan 66, Blockhovelpark in Heiloo. In 1944 wordt deze wijk geëvacueerd omdat dwars door het wijkje een tankgracht wordt aangelegd. Doeko is voor de oorlog heel actief oa. bij de burgerwacht. In 1938 wordt hij opgeroepen en wordt zijn functie als districtscommissaris tijdelijk waargenomen.

Districten Maastricht en Noorderkwartier

De Districtscommissaris voor Maastricht, diens A.D.C. voor Verkenners en de Districtscommissaris voor het Noorderkwartier bevinden zich onder de wapenen. In verband hiermede wordt hierbij medegedeeld, dat voor het district Maastricht de nieuw benoemde A.D.C., Dr. Ir. H. A. J. Pieters te Treebeek, zich met de waarneming van de functie van D.C. zal belasten en de heer L. N. A. van der Plank voor het Noorderkwartier als waarnemend D.C. zal optreden. De Commissarissen, Dr. van der Wolk en Mr. Bosscher blijven wel in functie als D.C., doch verzocht wordt alle correspondentie voorlopig te richten aan de bovengenoemde adressen der waarnemend D.C.'s.

Diverse scouts van groepen uit Alkmaar werden actief in het verzet. Van Groep 1 De Kaninefaten waren dit onder andere Districtscommissaris Doeko Bosscher, Assistent districtscommissaris Welpen Nel Lind, de joodse Bob van Amerongen en Bob van Hilten. Ook Pieter Jacob Jongens van Groep 2 De Geuzen, Herman Bak, Gerard Veldman en Fritz Conijn van de Katholieke Dominicusgroep en Jan en Hennie Hoberg, André van Elburg, Jaap Vlas en Emile en Herman Wagenaar van de Don Boscogroep waren verzetsstrijder.

Na het verbod op Scouting in 1941 worden de clubhuizen gebruikt door de nationale Jeugdstorm, waaronder het gebouw van de Dominicusgroep. De jeugdstorm heeft niet lang plezier gehad van de gebouwen want de clubhuizen van de padvindsters en verkennergroepen werden stelselmatig één voor één inbrand gestoken door de morele eigenaren die een verzetsdaad wilden stellen. De Geuzenkorf, het gebouw van de Geuzengroep, ging in oktober 1943 in vlammen op. Ook het clubhuis van de Kaninefaten en de Dominicusgroep is in de oorlog afgebrand.

Doeko is samen met zijn zwager Fritz Conijn en Gerard Veldman één van de belangrijkste verzetslieden van de Alkmaarse tak van de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers (LO-Alkmaar). Doeko en Fritz zoeken uitbreiding van de groep via de RK-padvinderij. Daardoor heeft de LO Alkmaar een andere godsdienstige signatuur dan de meeste andere afdelingen in de regio. De LO Alkmaar maakt daarbij deel uit van het door Walraven (Wally) van Hall in 1942 opgerichte Nationaal Steunfonds (NSF). Als scholier aan het RK Lyceum Petrus Canisius in Alkmaar zamelde Fritz reeds geld in voor de familie van zeelieden in geallieerde dienst (de zeemanspot) en onderhield contacten met het NSF.

Op 4 mei 1942 arresteerden de bezetters 460 keurige heren, die geen van allen een flauw vermoeden hadden wat daarvoor de reden was. Het waren hoogleraren, politici, schrijvers, musici, advocaten, geestelijken, burgemeesters: een indrukwekkende doorsnede van de elite van Nederland. Met vrachtwagens werden ze vanuit het hele land samengebracht in een klein dorpje vlakbij Den Bosch. Tot eind 1944 zouden honderden notabele Nederlanders als gijzelaars vastzitten in het voormalige kleinseminarie Beekvliet bij St Michielsgestel. Onder hen zaten ook verschillende (oud) scouts zoals Frits Philips en De Quay. De mannen waren niet te vergelijken met 'gewone gevangenen'. De Duitsers beschouwden deze groep als onderpand. Zolang de Nederlandse bevolking zich netjes en coöperatief gedroeg, zouden de gijzelaars geen haar op het hoofd worden gekrenkt. Was dit niet het geval, dan zouden één of meerdere van hen zonder pardon worden geëxecuteerd. Zo fungeerden de gijzelaars als een soort 'represaille-reserve'. Het kampregime was erg licht. De Duitse en Nederlandse bewakers hadden de opdracht gekregen om de gijzelaars met rust te laten zolang ze zich maar niet misdroegen. Ze hielden zich bezig met onderlinge cursussen, lezingen, concerten, cabaret en voordrachtavonden, bridge en sportwedstrijden. Doeko is één van de gijzelaars die samen met zijn zwager Ed Conijn op 4 mei 1942 wordt opgepakt. Ed komt al na een paar weken vrij, Doeko wordt op 1 februari 1943 weer vrijgelaten.

Doeko duikt onder in oktober 1944 in Waddinxveen. In maart 1945 maakt hij bij Sliedrecht de oversteek van bezet naar bevrijd Nederland met een microfiche met informatie over het NSF. Hij gaat naar Londen, krijgt een Canadees uniform aan en wordt verbindingsofficier bij het Canadese leger dat snel oprukt naar het noorden. Op 7 mei komt hij in Alkmaar aan.

Na de oorlog zit hij in een comité voor het monument op de Grebbeberg.

Mr. Doeko Bosscher is bankier en overlijdt in Groningen op 9 februari 2002. Hij is vader van zeven kinderen waaronder Doeko Bosscher, schrijver van 'Haast om te sterven - Het korte leven van verzetsman Fritz Conijn'.

Meer informatie

[Nederland in de Tweede Wereldoorlog - Het verzet - Fritz Conijn](#)

[Gijzelaarskamp Beekvliet 1942 1943 \(kb.nl\)](#)

[Goirles Belang 23-08-2017 by Uitgeverij Em de Jong - issuu](#)

[Kamp Sint-Michielsgestel - Wikipedia](#)

Weest Paraat 1941

[Haast om te sterven: het korte leven van Fritz Conijn: Bosscher, Doeko,](#)

[Bosscher, Doeko: Amazon.nl](#)

[Weest paraat: officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg](#)

[25, 1939, no 9, 1939 » 1939-10 - Pag. 7 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 04 mei 1991 - Art. 259 | Delpher](#)

Oud Alkmaar, jaargang 41, nr 2 – 2017

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.