



Dimmen (Dis) van Gent werd geboren op 12 juli 1923 in Slikkerveer. Dimmen is in 1939 met de rest van de familie, na het overlijden van zijn vader, naar Utrecht verhuisd.

Hij zat bij Scouting.

Toen alle Nederlandse mannen tussen de 18 en 35 jaar zich in 1943 moesten melden om in Duitsland te gaan werken, is Dimmen met zijn broer ondergedoken. Broer Bert zat in Dordrecht bij z'n verloofde. Dimmen bleef thuis waar hij een kogelvrije schuilplaats gemaakt onder de vloer. Hier moest hij regelmatig in vanwege de huiszoekingen. Dimmen had contact met het verzet en eind februari 1945 nam hij een man mee naar huis, die voor drie dagen onderdak nodig had. Moeder gaf daar toestemming voor, maar ze wist niet dat deze man vanaf zolder gecodeerde berichten van het verzet naar Engeland zond. De Duitsers hebben die zender uitgepeild en 23 februari 1945 's middags was hun huis omsingeld door militairen met het geweer in de aanslag. Dimmen en die man hebben razendsnel de zender verstopt en zijn de schuilplaats in gevlucht. De Duitsers hebben de rest van het gezin ondervraagd en zijn weer weggegaan. 's Avonds stonden ze opnieuw voor de deur en die keer hebben ze Dimmen en die man wel gevonden. Ze werden allebei ondervraagd en daarna werden ze afgevoerd en later werden Leni (13), Geertruida (18) en moeder Leni (52) ook weggevoerd. Eerst 's avonds naar de Maliesingel in Utrecht en de volgende dag naar Kamp Amersfoort. Daar zaten ze gevangen in het cellencomplex naast het kantoor van Kotälla. Na drie dagen werden ze vrijgelaten. De man van die zender is gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte; z'n schuilnaam was Lambert Smit, z'n echte naam was Fred van Hoogenboom

Dimmen heeft eerst in het Oranjehotel in Scheveningen gevangen gezeten en daarna in Kamp Amersfoort. Hij had hier nummer 15143. Hij zat in het laatste transport op 15 maart 1945 van Kamp Amersfoort naar concentratiekamp Neuengamme, via Assen en Groningen. Tijdens een luchtalarm wist Dimmen te ontsnappen. Vanwege zijn kampkleding werd hij vrij snel weer opgepakt en belandde in de gevangenis in Hamburg. Het concentratiekamp Hannover-Mühlenberg werd begin februari 1945 gebouwd als een satellietkamp van het concentratiekamp Neuengamme. De SS beheerde het kamp twee maanden tot de evacuatie op 6 april 1945. Toen de Amerikanen naderden werden 50 gevangenen vermoord, waaronder een aantal Nederlanders. Een aantal mensen wist aan de massamoord te ontkomen door te vluchten of zich te verstoppen. Dimmen van Gent wist tijdens een luchtalarm te ontsnappen en zo'n zes weken na de bevrijding was hij via allerlei omzwervingen weer veilig thuis in Ulrum. Onderweg naar



huis kwam hij door Almelo waar hij op zoek ging naar de ouders van zijn hopman die hier vandaan kwam.

Dimmen is overleden op 1 februari 2004 in Zwitserland.

Meer informatie

[Concentratiekamp Hannover-Mühlenberg - Wikipedia](#)

[infobulletin_034-web.pdf \(kampamersfoort.nl\)](#)

[118870 Neuengamme Bulletin September 2017 v2.indd \(vir2biz.nl\)](#)

[Gent, Leni van - "Kinderen van Toen"](#)

Dimmen van Gent, "Overleven, 21 februari 1945, Utrecht", over gevangenschap in Scheveningen-Oranjehotel, Amersfoort, Neuengamme, Hannover-Mühlenberg. 27 blz, 1998

[Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. \(NIOD](#)

[Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Geef gevangenen een gezicht](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.