



Cornelis (Cor) Joannes Henricus van Hoeckel wordt geboren op 25 juli 1914 in Breda als oudste van de tien kinderen van Janske Schoenmakers en Hendrik van Hoeckel, importeur van Spaanse zuidvruchten. In 1919 verhuist het gezin naar Den Bosch, waar Cor de Aloysiuschool en het gymnasium van het Sint Janslyceum doorloopt. In zijn vrije tijd heeft hij veel hobby's: Cor is sporter, radioamateur en sleutelt aan oude motoren en volgt een cursus fotografie.

Daarnaast is hij verkenner van de Sint Jorisgroep, de katholieke Scoutinggroep van het Sint Aloysiuslyceum. Deze groep werd opgericht op 28 februari 1930.

In 1935 begint hij aan zijn studie medicijnen aan de Universiteit Utrecht. Nadat hij in 1942 is afgestudeerd, gaat hij werken als assistent bij verschillende artsen en opent daarna een eigen huisartsenpraktijk in Den Bosch.

Tijdens de bezetting raakte Cor al snel betrokken bij het verzet. Hij was actief in het artsenverzet en werd lid van de knokploeg en districtsleider van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) in Den Bosch. Zijn huis fungeert als verzamel- en verspreidingspunt voor distributiebescheiden en illegale bladen, met name de verzetskrant Trouw. Ook heeft Cor onderduikers in huis en begeleidt hij neergestorte piloten naar de grens. Cor neemt aanzienlijke risico's met zijn activiteiten, zodat hij spoedig door de Duitse Sicherheitsdienst in de gaten wordt gehouden. Meerdere malen vinden in zijn praktijk huiszoekingen plaats. In het voorjaar van 1944 is het voor Cor zo gevaarlijk geworden, dat hij niet meer thuis woont.

In de avond van 9 juni 1944 komt Cor met de trein vanuit Utrecht aan op het station in Den Bosch, als de Duitse politie hem vraagt om zijn persoonsbewijs. Per ongeluk laat hij dan zijn echte bewijs zien, in plaats van het vervalste exemplaar. Cor wordt ter plekke gearresteerd en overgebracht naar de SD-Polizeigefängnis in Haaren. Hij had daar kampnummer Ha-2953. Kort daarna volgt overplaatsing naar kamp Vught. Daar wordt hij twee maanden later, op 11 augustus 1944 gefusilleerd.

Cor is 30 jaar geworden en zijn familie blijft nog een jaar lang in onzekerheid over zijn lot; pas op 23 augustus 1945 kan voor Cor een rouwdienst worden gehouden in de Leonarduskerk in 's-Hertogenbosch.

Hij wordt herdacht op het monument in de Oranjegalerij in Den Bosch. Dit is opgericht ter nagedachtenis aan zestien Bossche militairen die tijdens de



bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Zijn naam staat ook op het monument in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Utrecht.



Na de oorlog werd de Bronzen Herdenkingspenning Medisch Contact, 1941-1945 uitgegeven door de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunde en verkocht ter herinnering aan artsen die actief waren geweest in het Artsenverzet gedurende de Tweede Wereldoorlog. De gedenkpenning is onder andere uitgegeven op naam van Cor van Hoeckel.

Meer informatie

[Cornelis Joannes Henricus van Hoeckel \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Cor van Hoeckel, Breda 1914 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2020](#)

[Hoeckel, Cornelis Joannes Henricus van | Nationaal Monument Kamp Vught \(nmkampvught.nl\)](#)

[Verzet in Den Bosch tijdens de Tweede Wereldoorlog | Erfgoed 's-Hertogenbosch](#)

[Toespraak dodenherdenking Den Bosch: 'De rechte haken, die de Duitsers met grof geweld tot swastika verbogen' | 's-Hertogenbosch | bd.nl](#)

[Geschiedenis - Zeeverkennergroep Sint Joris \(zv-sintjoris.nl\)](#)

['s-Hertogenbosch, monument in de Oranjegalerij - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[BHIC](#)

[Medisch Contact-penning voor persoonlijke inzet | NTVG Penningen](#)

[Utrecht, monument in het Academiegebouw - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.