



Cornelius (Cees) Martinus Dekkers wordt geboren op 26 januari 1919 in Breda. Hij was de zoon van Cornelis Dekkers en Theodora Trouw. Hij had twee zussen en zeven broers.

Toen hij acht jaar was verhuisden zijn ouders naar Roosendaal. Daar ging hij eerst naar het gymnasium in Zundert en volgde daarna de Middelbare Handelsdagschool aan het Norbertuslyceum. Hij was scout in zijn jeugd en leider bij Scouting.

Hij sprak acht talen, waarvan drie vloeiend. Hij werd opgeroepen voor militaire dienst op 2 oktober 1939 en ingedeeld bij 6 R.I. Tijdens de Duitse inval zat hij in Amsterdam. Na het uitbreken van de oorlog was hij student. Hij vluchtte op 25 juli 1941 uit Nederland en probeerde via de zuidelijke route Engeland te bereiken. In Frankrijk werd hij onder andere geholpen door Sally Noach. Hij zat drie maand gevangen in het Franse concentratiekamp Gurs maar wist met een aantal anderen te ontsnappen. Ze vertrokken op 19 maart 1942 vanuit Toulouse naar Zwitserland. Daar zat hij een tijdje in een werkkamp, wist weer te ontsnappen en ging via Frankrijk naar Madrid waar ze verbleven in Hotel International. Vervolgens ging hij via Jamaica naar New York en van daar naar Liverpool waar hij in juni 1943 aankwam.

Cees nam dienst bij het 6th Infantry Regiment van het Nederlandse leger en werd in juli 1943 gerekruteerd door de Special Operations Executive (SOE). Zijn instructeur beschreef hem als: *'A highly intelligent man with a quick active mind and ample energy. Cheerful, friendly and loquacious. Has a good practical sense and a great desire to do well. Is, however, over confident which inclines him to be slapdash and at times careless in planning. It is felt that his shortcomings should be remedied in training. Will probably make a good instructor.'*



Hij bleek goed te zijn met kaart en kompas en vertelde zijn meerdere dat hij veel vergelijkbaar werk gedaan had, toen hij lid was van Scouting in Nederland. Hij kreeg bij de SOE een opleiding tot geheim agent. Hij gebruikte onder meer de naam Kees van Duin. Zijn expertise was het saboteren van treinrails.

Op 31 mei 1944 werd hij uitgezonden naar Nederland, samen met oud scout Jan Kuenen, om contact te maken met het verzet. De Hudson (V9155) van het 161 Special Duties Squadron werd die nacht aangeschoten in de buurt van het vliegveld van Gilze Rijen geraakt door Flak en stortte op 1 juni 1944 neer. Niemand overleefde de crash en ze werden ter plekke begraven.



Hij is onderscheiden met het Kruis van Verdienste voor zijn Engelandvaart. Cees werd herbegraven op de R.K. Begraafplaats te Roosendaal.

Meer informatie

[Cornelis Martinus Dekkers \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[Cornelis Martinus Dekkers | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Cees Dekkers, Breda 1919 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2020](#)

[Cees Dekkers - Wikipedia](#)

[Roll of Honour - Cambridgeshire - Cherry Hinton - Arthur George \(Jack\) Maskall DFM \(roll-of-honour.com\)](#)

[Dekkers, C.M. | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)

[Details Database \(documentatiegroep40-45.nl\)](#)

[Cees Dekkers - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](#)

[Cornelis Martinus Dekkers \(Breda, 26 januari 1919 - Gilze en Rijen, 1 juni 1944\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[Concentratiekamp Gurs - Gurs - TracesOfWar.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.