



Albertus Petrus Johannes (Bert) van der Burg werd geboren op 11 juli 1914 in Utrecht. Hij was de zoon van Jan Hendrik van der Burg en Bertje Elisabeth Nieuwenhuizen.

In 1937 richtte Bert van den Burg als student in zijn woonplaats Utrecht, naar aanleiding van de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937, een Scoutinggroep op. Dit werd groep 16, de Tuindorpgroep. Begin 1938 werd de Irenehorde toegevoegd en in 1939 werd de Willem van Oranjestam opgericht. Bert van der Burg werd leiding bij deze groep. Hij was een vooruitstrevend en maatschappelijk betrokken figuur.

Na het verbod op Scouting lukte het de groep regelmatig bijeen te komen als vriendengroep, zonder uniform. Zo werden er cursussen voor EHBO en jiu-jitsu georganiseerd, wandeltochten en zelfs kleine zomerkampjes. Ondertussen waren de kampeerspullen verstopt in een werfkelder onder de Smebrug.

In de oorlog was Bert als lid van de Bond voor Jong-Liberalen actief in het Utrechtse verzet. Bert van den Burg zat vanaf de start eind 1942 met Klaas Stempels, Wim Eggink en Douwe Feikema in de redactie van het illegale blad *Slaet op den Trommele!*. Hij was de enige die de oorlog wist te overleven. Ook was hij betrokken bij 'Mijn schild ende betrouwen': Oranjenieuws voor en door blind Nederland. Vanaf 1 november 1943 tot en met 5 mei 1945 in Utrecht werd het blad uitgegeven. Het blad verscheen aanvankelijk 2 maal, later 4 maal per week in een oplage tussen de 5 en 20 exemplaren. Het werd in braille gemaakt en de inhoud bestond voornamelijk uit algemene artikelen en nieuwsberichten. Bert wordt ook regelmatig genoemd in een interview met Cor Eweg over het Philips Kommando. Hij was scoutsleiding in de groep waar ook Cor lid was. Hier staat dat hij ook opgepakt geweest is.

In 1945 werd de naam van zijn oude Scoutinggroep veranderd in Wilhelminagroep, omdat inmiddels de meeste leden niet meer uit Tuindorp kwamen, maar uit de wijken rond het Wilhelminapark. Daarnaast ging de groep in 1945 officieel verder als zeeverkennergroep. Door de grote aanloop werd de verkennersgroep gesplitst in de Egginktroep en de Nassautroep. Bert werd groepsvoorzitter en scoutsleider. In 1946 volgde schipper Cor Eweg schipper Bert Van de Burg op. Tussen 1958 en 1960 was hij hoofdkwartierscommissaris Zeeverkenners. Bert werd in de jaren '60 districtscommissaris van de zeeverkenners en hij was admiraal van het Nationaal Waterkamp in 1961.



Hij vestigde zich als internist in Den Haag en later in Rijswijk. Van 1966 tot 1978 was hij daar wethouder. Bert overleed op 5 februari 2002 in Asperen.

Meer informatie

[Bert van der Burg - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](http://Scoutpedia.nl)
[Online Familieberichten; Overleden: A.P.J. van der Burg \(05-02-2002\) \(online-familieberichten.nl\)](http://OnlineFamilieberichten.nl)
[Ondergrondse Pers 1940-1945 \(geni.com\)](http://geni.com)
[Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Personen - Wikipedia](http://Wikipedia:Wikiproject/Verzetskranten/Personen)
[Philips-Kommando - Erfgoed van de Oorlog \(philips-kommando.nl\)](http://philips-kommando.nl)
[Geschiedenis van de Wilhelminagroep | Wilhelminagroep Lustrum & Reunie](#)
[Geschiedenis Wilhelminagroep uitgebreid – Wilhelminagroep Zeeverkeners](#)
Boek Utrechtse Scoutinggroepen vanaf 1910 van A. Saltzherr- van den Berg
Weest Paraat augustus 1967
Archief Wilhelminagroep Utrecht
[Albertus Petrus Johannes van der Burg \(1914 - 2002\) - Genealogy](#)
[De Telegraaf » 19 jul 1986 - Art. 691 | Delpher](#)
[NRC Handelsblad » 29 jun 1985 - Art. 199 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.