



Bernard Erich Schöffner is geboren op 11 augustus 1918 in Würzburg, Duitsland.

Hij was de medeoprichter van Scoutinggroep De Roode Vlam in Eindhoven, in het Jamboreejaar van 1937 als groep 5 gestart en opgericht aan de Aalsterweg in de tuin van Huize Kortonjo. In 1939 ontving hij zijn volmacht als assistent verkennerleider.

Ondanks dat in 1941 Scouting door de bezetter verboden werd, ging De Roode Vlam clandestien door onder leiding van Bernard. Dat de oorlogsjaren niet makkelijk waren bleek wel toen Bernard door de Duitse bezetters opgeroepen werd om dienst te nemen in het leger. Omdat hij door administratieve fouten van Nederlandse zijde voor de oorlog niet tot Nederlander genaturaliseerd was werd hij, ondanks dat hij dienstweigeraar was, door het Duitse leger opgeroepen zich te melden bij de Constant Rebecquekazerne. Na twee nachten aldaar vluchtte hij en dook onder op Korianderstraat 93 in Eindhoven. Via het verzet kreeg hij een ander persoonsbewijs en werkte hij tijdens de oorlogsjaren gewoon op het postkantoor aan de Begijnhof onder een totaal andere naam.

Het Duits soldatenuiform nam padvinder Bob Gielens ten behoeve van het verzet mee. Vanuit dit postkantoorje ontstonden verschillende contacten vanwege, onder andere, de te versturen telegrammen. Het contact met de Pastoor van Bergeijk komt heruit voort. Het bezoek aan de pastoor van Bergeijk is de heer Schöffner nog bijgebleven omdat hij samen met zijn fietsmaatje Mantel een eeuwigheid over de terugreis deed vanwege die Goddelijke wijn. Hij was een voorbeeld voor al die jonge jongens indertijd en werd op handen gedragen. Hij kreeg als bijnaam de Zwarte Panter. Na de oorlog was hij oprichter van Scoutinggroep 9 de Vlamme Vonk (1945).

Hij is overleden op 18 januari 2010 in Achterveld. Enkele dagen na zijn overlijden op zaterdag 23 januari 2010 zijn bij de Totempaal bij de blokhut van Scouting Stratum een bos rode tulpen neergelegd. In de Totempaal zijn de initialen BS verwerkt in de kop van de zwarte panter, die duiden op zijn schuilnaam tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940-1945.

De samenwerking tussen groep 1 Hopman Fens, groep 5 Roode Vlam en groep 9 Vlamme Vonk werd in 1996 voortgezet in een gezamenlijke Scoutinggroep, Scouting Stratum.

## Meer informatie

[Scouting Eindhoven - De Roode Vlam \(1937\)](#)

[Scouting Eindhoven - Groep Een 'Hopman Fens' \(1912\)](#)

[Scouting Eindhoven - Vlamme Vonk \(1945\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindere, jrg 25, 1939, no 2, 1939 » 1939-02 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Onderduik adressen in Eindhoven 1942 -1944](#)

[Onderduiken-Eindhoven1940-1944](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.