



Lambertus Hubertus (Bart, Bolle) Bredero is geboren op 14 oktober 1923 in Utrecht. Hij was de zoon van Adrianus Hendrikus Bredero en Johanna Adriana Jaspers. Bart had zeven broers en twee zussen.

Bart groeide in Utrecht op, waar zijn vader directeur was van een bouwbedrijf, gevestigd aan de Bemuurde Weerd O.Z. 33a. Hij haalde zijn HBS-a eindexamen in juni 1942.

De 1e Katholieke troep in Utrecht werd opgericht op 23 maart 1928 als de 1e Charles de Foucauldgroep en was een voortzetting van activiteiten op het Bonifatius Lyceum in Utrecht. Er kwamen twee patrouilles met leerlingen uit de hoogste klassen van het Bonifatius Lyceum. Er werd begonnen met een voortrekkersstam, later kwam er ook welpen en verkenner bij. De groep nam deel aan de 5^e Wereld Jamboree in Vogelenzang. Tot 1937 was de groep onderdeel van de NPV als groep 8 en ging daarna verder als groep van de Katholieke Verkenner. Bart was in 1936 verkenner bij deze groep en lid van de Kieviten patrouille. Hij was een vriend van Schmutzer, de zoon van hoogleraar Schmutzer in Utrecht. Later werd hij voortrekker.

Na de kerstdagen van 1942 besloot de net 19-jarige Bart Nederland te verlaten. Hij gebruikte de jaarlijkse wintertocht van Scouting als dekmantel om zijn ontsnappingspoging te beginnen. Hij liet wel een brief voor zijn ouders achter, met daarin de redenen voor zijn verdwijning en de plechtige gelofte *'goed zijn best te zullen doen'*. Hij vertrok alleen en had slechts een paspoort en wat geld bij zich. De reis verliep voorspoedig, met de trein bereikte hij Roosendaal. Vandaar liep hij naar Nispen waar hij de grens overstak. Hij logeerde bij vrienden in Antwerpen en Mons. Daar kreeg hij een veilig adres in Parijs op van een Nederlandse oud-leraar. Die vertelde hem hoe hij over de demarcatielijn kon komen. Nog diezelfde avond nam hij trein naar Moulins. Tijdens de controle verstopte hij zich onder de trein. Via Spanje, waar hij een tijd gevangen zat, vertrok hij als verstekeling met een Engelse torpedojager naar Gibraltar. Met troepentransportschip Eastern Prince voer hij naar Glasgow, waar hij op 16 oktober 1943 aankwam. In Engeland werden de Engelandvaarders verhoord door de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij werd daarna op 2 november 1943 door de Nederlandse veiligheidsdienst verhoord. De verhoren van de Nederlandse veiligheidsdienst zijn bewaard gebleven. Tijdens zijn verhoor vertelde hij dat *onderling het verkennerwerk nog wel doorging*.

Bredero nam dienst bij de Koninklijke Marine, en hij werd uitgeleend aan de Engelse marine om 'headache operator' te worden, iemand die de Duitse zenders moest afluisteren op konvooschepen van de Marine.

Bart publiceerde over zijn oorlogservaringen een boek dat hij omschreef als: *het verhaal van een jongeman op de drempel van zijn volwassenheid, die het meest spannende avontuur beleefde waarmee een padvinder zijn speurtocht naar het volle leven mag aanvangen*.

Bart Bredero was drager van het Kruis van Verdienste, welke hij ontving voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereikt.

Hij overleed op 9 juli 2012 in Roosendaal en ligt begraven in Deil.

Meer informatie

[Bart Bredero - Wikipedia](#)

[Tulpen voor Wilhelmina. De geschiedenis van de Engelandvaarders 2012-10-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[Bredero, L.H. | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)

Boek: B. Bredero, De grote oversteek [in eigen beheer uitgegeven]

Foto: Museum Engelandvaarders

[Bart Bredero - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](#)

[Traditieboek van de 1e Charles de Foucauld-groep Utrecht » » \[ca.1936\] - Pag. 50 | Delpher
Bart Bredero \(Utrecht, 14 oktober 1923 - Roosendaal, 9 juli 2012\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[| Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.