

Albertus (Albert) Jozeph Postma wordt geboren op 2 maart 1922 in Nijmegen. Hij werd patrouilleleider en zag prins Bernhard voor het eerst op de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Via Scouting had Postma correspondentievrienden in Engeland en Amerika. Met zijn vader ging hij voor de oorlog naar het station, waar joden arriveerden die de wurging van het Duitse systeem waren ontvlucht. Scouts voorzagen hen in de propvolle wagons van voedsel.

Mede omdat hij niet als dwangarbeider naar Duitsland wilde, schreef Postma zich in 1941 aan de Zeevaartschool in Vlissingen in voor de opleiding stuurmansleerling/radiotelegrafist. De Duitsers hadden zeelui nodig, en daarom kregen de leerlingen een Ausweis. De Zeevaartschool in Vlissingen moest op last van de bezettende overheid in 1941 naar Nijmegen verhuizen. Hij werd daar gevestigd in het Kolpinghuis. Zo kwam Postma plotseling in het ouderlijk huis terug.

Studenten van de zeevaartschool De Ruyter vormden de verzetsgroep de Pandoeren. Postma organiseerde tijdens de strenge winter van 1942-1943 de opleiding van een verzetsgroep De Pandoeren op de Mookerhei. De groep werd verraden en heeft een tijd in de Koepelgevangenis in Arnhem gezeten, maar ze zeiden dat ze een wandelclub waren en zo wisten ze zich eruit te praten. Postma kon zich op tijd schuilhouden. In Nijmegen onderhield hij van eind 1943 tot september 1944 op een zolder radiocontact met Engeland. *"Kaartlezen, morsetekens, dat had ik allemaal bij de padvinders geleerd. We bouwden zelf radio's"*. Hij zat met een zender en ontvanger op de zolder in het huis van de hoofdredacteur van De Gelderlander. Hij vervoerde daarnaast wapens en piloten, bracht berichten rond en drukte bonkaarten achterover. Hij bracht studenten die wilden onderduiken naar zijn oom in Lichtenvoorde. Vanuit zijn huis vervoerde hij neergeschoten vliegers per fiets of per trein naar Nijmegen en vervolgens met de stoomtram naar Venlo. De boel werd in april 1944 verraden en zijn oom is in Fort Rijnauwen bij Utrecht doodgeschoten.

Toen de geallieerden op 22 februari 1944 Nijmegen bij vergissing bombardeerden, hielp Postma met medestudenten mensen uit de brandende puinhopen redden. Postma vertrok op 29 september met twee vrienden naar het zuiden, omdat hij naar Engeland wilde, uiteindelijk kwam hij bij de Prinses Irenebrigade terecht.



Hij ontving het Verzetshedenkingskruis. Postma overleefde de oorlog en overleed op 3 november 2008 in Steenbergen.

Meer informatie

Digibron.nl, [Op een tank naar de Waalbrug](#)

[Steenbergen - Algemene/R.K. Begraafplaats - Albert-Postma-19 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Nijmegen, collaboratie en verzet - Uitgeverij Vantilt](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Albertus Jozeph \(Albert\) Postma \(03-11-2008\) \(online-familieberichten.nl\)](#)
[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)
[Pandoeren \(noviomagus.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.