

## Sjaak van den Brink



Sjaak van den Brink is geboren op 22 oktober 1925 in Tjimahi, NOI. Hij was de zoon van Pieter van den Brink (Elburh, 20 januari 1900) en Siti Minah (1899). Hij had een broer Piet (6 februari 1924) en een zus Hermina Juliana (1935). Zijn ouders trouwden op 19 oktober 1931 in Magelang. Zijn vader was beroepsmilitair bij het KNIL.

Sjaak en zijn broer waren in Bandung lid van groep 1 Kaki Sint Jorisgroep. Appie Prins was hopman bij de groep en Coo de Looff vaandrig.

Tijdens de mobilisatie woonde Vaandrig Eduard van der Vorst bij familie van den Brink aan het Tjibeuningplantsoen in Bandung. Eén van de belangrijkste verzetsgroepen in Bandung aan het begin van de oorlog was het Java-Legioen onder leiding van de Nederlandse Kapitein Reinder Gebbinus (Bies) de Lange, officier bij de generale staf. Groepen van Molukse ex-militairen sluiten zich bij hem aan. Scouts en scholieren worden ingezet voor verbindingdiensten. Onder hen waren de scouts Herfi Bouman, Dick van Logchem, Henk de Lange, Henk Greeven, Joop van Erp en Gerard Schouten. De groep scouts stond onder leiding van hopman 'luitenant' Van der Vorst. Gerard Schouten beschrijft later hoe hij zich bij deze groep aansloot; In 1942 kreeg ik als oudste verkenners een verzoek om zich bij de voor hem onbekende vaandrig Van der Vorst te melden. De KNIL had de strijd niet vol kunnen houden. De vaandrig vroeg of ik wilde meehelpen om de guerrillastrijders die in het zuiden van de Preanger doorvochten, te bevoorraden. Wapens, munitie, medicijnen, benzine en conserven waren welkom. Met hulp van ander Scoutingvrienden kon ik direct aan de slag. Ook Piet en Sjaak van den Brink hielpen mee.



De scouts werden bijeengebracht op een plantage in de bergen van de Preanger vlakbij Bandung. Ze werden daar geoefend door Indisch-Nederlandse, Ambonense, Menadonese en Timorese ex-KNIL-militairen. Er werden schietoefeningen gehouden die in de wijde omtrek te horen waren. De Kempeitai (Japanse militaire politie) werd gewaarschuwd en eind juli werd de onderneming overvallen. Er vielen twee doden, onder wie de scout Max Schilling. Van der Vorst werd gearresteerd en met hem ongeveer honderd zestig jongeren van wie een deel na hun vlucht gegrepen werd. De jongeren werden, na enige tijd in de Soekamiskin-gevangenis opgesloten te zijn geweest, naar een burgerinternerskamp te Tjimahi overgebracht. Veel Scoutingvrienden in de verzetsorganisatie overleefden de oorlog niet. Ook van der Vorst is door de Japanners geëxecuteerd.

Waar Sjaak na het oprollen van de verzetsgroep terecht kwam is nog niet bekend. Mogelijk dat hij niet gearresteerd werd, en als buitenkamper de oorlog doorkwam. Pieter kwam terecht in kamp Goenoeng Haloe bij Tjimahi, een voormalige thee-onderneming. Het kamp

bestond uit drie locaties: het hoofdkamp Goenoeng Haloe (met ongeveer 200 kampbewoners), maar ook de nabijgelegen plaatsen Tjitjalobak en Montaja. Dit kamp was een landbouwkolonie voor Indo-Europese jongens.

Zijn vader werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hij kwam terecht in kamp LOG Bandung en zat daar nog op het einde van de oorlog. Op zijn interneringskaart staat als contactadres van zijn vrouw het Padvindersclubhuis Khaki op de Vermeerlaan in Bandung.



Sjaak van den Brink overleed op 2 mei 1998 en werd begraven in Almere.

### Meer informatie

[Verzetsmuseum | Belangrijkste verzetsgroepen in Nederlands-Indië](#)

[Moesson | 15 mei 1994 | pagina 16 - Moesson Digitaal](#)

[Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 oktober 1994 | pagina 31 - Moesson Digitaal](#)

[Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 1 juli 2003 | pagina 39 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Goenoeng Haloe namenlijst \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Goenoeng Haloe \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Almere-Stad - Begraafplaats en Crematorium - Sjaak-van-den-B \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Zoeken Pieter van den Brink sr. \(cbgverzamelingen.nl\)](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[LOG Bandoeng \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.