

Mies van Oort-Lau



Maria (Mies) Lau is geboren op 13 februari 1895 in Alkmaar. Ze trouwde op 24 oktober 1922 in Noordwijk aan Zee met P.G.C. van Oort. In 1924 wordt hun zoon Petrus (Piet) geboren. Haar man was arts inwendige ziekten en zij was huidarts. Ze vertrokken naar Nederlands Indië om daar een praktijk te beginnen. Nadat ze eerst in Soerabaja actief waren, gingen ze naar Semarang. Daar woonden ze op de Vogelweg 5. Hun praktijk was naast het Hoofdbureau van de Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. Haar man overleed in september 1940. Hij was aanhanger van de NSB.



Oort, Mevr. M. van geb. Lau, Boudjong 77, Specialist Huidziekten, spreekuren 11—12.30 v.m. Sm 700

Mies was actief binnen Scouting. In 1935 startte Akela Prins met een welpenhorde bij groep XI, Jong Holland, van het NIPV in Semarang. Mies werd hier Baloe. In 1936 werd een nieuw hordehol geopend. De toeloop van welpen was zo groot dat er een tweede horde gestart werd. Mies werd Akela van deze tweede horde. Akela Prins verliet kort daarna de groep en als eerbetoon werd het hordehol 'Prinsenhof' genoemd. Zoon Piet werd scout bij de Groep XI Jong Holland van het NIPV. In 1936 werd Mies assistent districtscommissaris (ADC) Welpen in Soerabaja. Later werd ze assistent districtscommissaris (ADC) Welpen van district Semarang en Oost Pekalongan. Van Ewijk was hier districtscommissaris.

Na de Japanse bezetting begon Mies in april 1942 met steunverlening, oorspronkelijk alléén, spoedig met hulp van twee Nederlanders en enige tijd later met medewerking van drie pastoors. Haar eigen erf en het katholieke en het protestantse weeshuis werden distributiepunten. Ze kon enkele weken later op haar erf driemaal in de week rijst laten uitdelen aan twee- tot driehonderd behoeftigen. Er kwamen steeds meer inschrijvingen; het maximum was 1960 mensen, uitsluitend Europeanen, hoofdzakelijk Indo's' (Indische Nederlanders), 'soldatenvrouwen en kinderen, allen zonder enige bron van inkomsten'. Ook een tehuis voor daklozen werd door Mies georganiseerd, 'waar er tenslotte tachtig tot honderd woonden, ook geheel uit mijn rijstfonds onderhouden'.[...]

Inmiddels was zij er toe overgegaan om levensmiddelen, sigaretten, geld en medicijnen bijeen te brengen die onder leiding van een Madoerees een nabij gelegen krijgsgevangenenkamp werden binnengesmokkeld. Via die Madoerees bereikte haar het verzoek, de krijgsgevangenen ook nieuws over het oorlogsverloop te leveren. 'Ik heb toegestemd: wij luisterden zelf elke avond en zo maakte ik ongeveer tweemaal per week een strookje getypte berichten klaar, een compilatie van berichten van BBC, San Francisco en Sydney'. In december werd zij wegens het doen overbrengen van die berichten door de Kenpeitai gearresteerd; 'ik moest beloven het nooit meer te doen (sic) en werd weer vrijgelaten na ongeveer een uur verhoor'. Zij zette het doorgeven van berichten voort en werd midden januari '43 opnieuw gearresteerd, nu naar Batavia overgebracht en daar door de Japanse militaire rechtbank tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dit was het einde van haar hulpactie. Ze werd geïnterneerd in kamp Lampersari.

Bij koninklijk besluit heeft ze de dapperheidsonderscheiding Verzetsster Oost-Azië ontvangen 21 december 1949 (registratienummer 141). Ze ontving deze met de volgende reden: *Heeft na de capitulatie onmiddellijk de berichtendienst verzorgd van de Nederlandse en Australische onderdanen. Met grote durf een guerrillagroep in de bossen van Weleri (Midden-Java) van genees- en levensmiddelen voorzien.*

Mies van Oort is overleden in Noordwijkerhout op 9 september 1962. In Spijkenisse is in 1990 een straat naar haar vernoemd.

Meer informatie

[Oort-lau, mevr. M. van | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)
[telefoonboeksemarang_1931.pdf \(wordpress.com\)](#)
[aan de redactie van de Locomotief te Semarang 7 april 1935 | CollectieGelderland](#)

Het Indische Leidersblad, 1937

[Oort-lau, mevr. M. van | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)
[Oort-lau, mevr. M. van | Onderscheidingen | Defensie.nl](#)
[Semarang 2 - Bodjong \(indischeliterairewandelingen.nl\)](#)

[Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen](#)

[Verzetsster Oost-Azië 1942-1945 - Wikipedia](#)

[mijn noordwijkse afkomst: Maria Lau gehuwd met Dr. P.G.C. van Oort](#)

[NR \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Lijst van straten in Spijkenisse - Wikipedia](#)

[De locomotief » 18 maa 1935 - Art. 159 | Delpher](#)

[De locomotief » 13 feb 1936 - Art. 161 | Delpher](#)

[De locomotief » 19 dec 1936 - Art. 47 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1941

SPIJKENISSE — Straatnamen in de binnenkort te bouwen Maaswijk in Spijkenisse zullen worden vernoemd naar vrouwen die voor Nederland van betekenis zijn geweest. Vijf straatnamen worden vernoemd naar vrouwen die zich tijdens de periode 1940-1945 hebben verzet tegen de Duitse bezetter. Het gaat om de schrijfster Etty Hillesum, Anne Frank, Reina Prinsen-Geerlings, Hannie Schaft en Mies van Oort-Lau.