



*Wilmar kwam om als militair in dienst bij het Duitse leger.*

Wilmar Nagtegaal is geboren op 27 september 1923 in Soestdijk. Hij was een zoon van Willem Nagtegaal en Margje Johanna van de Vring. Hij had een broer Jaap (1930). Hun vader overleed in 1938.

Wilmar werd in juli 1936 welkom geheten als scout bij de Mango Kwanegroep in Baarn in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvinders beweging in Nederland*.

Hij sloot zich aan bij de Nederlandse Waffen SS en nam deel aan de Slag om Narva. Dit was een van de zwaarste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog. In februari 1944 openden de Russen de aanval. In september waren ze er nog niet in geslaagd om de Duitse linies te doorbreken. De verliezen aan beide kanten waren enorm. Aan Russische kant lopen de schattingen op tot 150.000 gesneuvelden. Wilmar kwam om op 12 juni 1944. Hij werd begraven op de Duitse Oorlogsbegraafplaats in Narva. Deze oorlogsbegraafplaats werd in 1943 aangelegd door het Duitse leger en is in 1999 uitgebreid om alle gevallen van het Narva-front te begraven. Er zijn nu ongeveer 4000 soldaten begraven.

Hij ontving diverse onderscheidingen zoals de WA-Sportmedaille, het Infanterie-Sturmabzeichen, Verwundetenaabzeichen 1939 en de Medaille "Winterschlacht im Osten 1941/42" (Ostmedaille).

## **Meer informatie**

[Nagtegaal, Wilmar - TracesOfWar.nl](#)

De Verkenner, juli 1936

[Duitse Oorlogsbegraafplaats Narva / Narva - Narva - TracesOfWar.nl](#)

[Slag om Narva \(Estland, 1944\) | Historiek](#)

[De Telegraaf » 11 dec 1938 - Art. 165 | Delpher](#)

[Overlijden Willem Nagtegaal & Margje Johanna van de Vring op 10 december 1938 te](#)

[Amersfoort, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Overlijden Wilmar Nagtegaal op 12 juni 1944 te Narva, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

A

In den strijd voor Leider,  
Volk en Vaderland viel  
aan het Oostfront  
Kameraad  
**WILMAR  
NAGTEGAAL**  
# Unterscharführer-  
Führerbewerber  
Stamboek No. 135949  
Drager van het Inf.  
Sturmabzeichen, Ost-  
medaille en Verwun-  
detenabzeichen.  
Namens Groep Soestdijk,  
De Groepsleider.

Heden bereikte ons het  
treurig bericht dat onze  
geliefde Zoon en Broer  
**WILMAR  
NAGTEGAAL**  
# Unterscharführer-  
Führerbewerber  
geboren 27-10-1923.  
drager van het Infanterie-  
sturmabzeichen, de Oost-  
medaille en het Verwun-  
detenabzeichen, den 12en  
Juni 1944 aan het Oost-  
front gesneuveld is.  
M. J. NAGTEGAAL—  
VAN DER VRING.  
JAAP.  
Soestdijk, 11 Juni 1944.  
Vredenhofstraat 14.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.