

Gerrit Narold



Gerardus (Gerrit) Johannes Narold is geboren op 30 december 1929 in Bandung, NOI. Hij was de zoon van Gerardus Johannes Narold en Adriana Petronella Disco.

Hij was scholier en verkenner.

Gerrit is op 12 januari 1946 te Pasir Kaliki, tussen Bandung en Andir door het moordend vuur vanuit een hinderlaag gedood. Hij had net zijn moeder en twee broertjes weggebracht naar het vliegveld van Andir omdat ze gingen evacueren.

Hij is 16 jaar geworden en ligt begraven op het Nederlands ereveld Pandu te Bandung.

Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Gerardus Johannes Narold \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Beeldbank \(beeldbankwo2.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.