

Eric Balk is geboren in januari 1923.

Tussen zijn derde en zesde jaar was hij in Nederland maar hij verbleef verder voortdurend op Java. Eric knutselde graag en hij was erg handig. Hij was jarenlang scout en was gewend aan de jungle. Al vanaf zijn elfde kampeerde hij daar. Hij was niet maatschappelijk, kerkelijk of politiek geïnteresseerd en had vrienden onder alle lagen van de bevolking.

Toen de Japanners begonnen te dreigen veranderde dat. Hij kreeg toen de kans zijn jeugdwens in vervulling te laten gaan; vliegen. Toen hij in januari 1941 achttien werd, werd hij leerling vlieger. Hij trad met speciale toestemming, gezien zijn leeftijd, vrijwillig in dienst. Op 19 februari 1942 werd hij neergeschoten en krijgsgevangen gemaakt maar hij overleefde krijgsgevangenschap. Na de oorlog werd hij officier vlieger. Hij legt een rechtstreeks verband tussen zijn handigheid, zijn training bij scouting en zijn activiteiten in de oorlog en krijgsgevangenschap.

In 1981 gaf Nicolaas Beets het boek 'De Verre oorlog' uit. Het is een beschrijving van het leven van een groep Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog geïnterneerd werd en na de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd in de Nederlandse samenleving terugkeerde. Eric komt hier in voor.

Meer informatie

[De verre oorlog: lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner - N. Beets - Google Boeken](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.