



Gerardus Franciscus Josephus Thijs is geboren op 23 januari 1891 te Tilburg. Hij was de zoon van Hubertus J. Thijs en Maria M. de Beer.

Hij treedt in 1907 in bij de Congregatie der Broeders van de Onbevleete Ontvangenis te Huijbergen (C.F.H.) en wordt onderwijzer. Op 2 september 1911 wordt hij gewijd. Zijn kloosternaam wordt Broeder Bertrandus. De doelstelling van de broederschap werd omschreven als dienstbaar zijn aan de medemens door het verlenen van opvoeding en onderwijs aan de jeugd, met name de zwakkeren onder hen.

In Pontianak, het bestuurscentrum van de regering en van het Vicariaat, is sinds 1 juli 1924 een tweede gemeenschap gevestigd van de Eerwaarde Broeders van Huybergen. De broeders ontvingen de verantwoordelijkheid voor de Hollands-Chinese School (HCS) aan de Baliweg en voor het Michael-asrama. Evenals in Singkawang zorgden de broeders ook hier voor het asrama, de jongerenvereniging 'Jong China' en de verkennerij. Broeder Bertrandus is in 1924 één van de broeders die hier aan de slag gaat. Hij is actief met Scouting bij de Groene Troep Silvester.

Op 27 januari 1942 bezetten de Japanners Singkawang, ongeveer 100 km ten noorden van Pontianak. Twee dagen later is Pontianak aan de beurt. De broeders krijgen huisarrest en prikkeldraad vlak langs het huis. Het broederhuis in Pontianak wordt steeds voller, omdat alle gevangengenomen ambtenaren in het binnenland hier worden afgeleverd. Na een paar maanden zijn er meer dan 100 bewoners in een broederhuis dat vroeger al te klein was voor 15 man. In juli 1942 worden de broeders uit Singkawang en Pontianak ondergebracht in een interneringskamp Batoe Lintang bij Kuching. Kuching was de hoofdstad van Serawak en lag aan de noordkust van het voormalig Brits-Borneo (nu Brunei), aan de monding van de Serawak-rivier. Het kamp Batoe Lintang lag ongeveer 5 km buiten de stad en het bestond uit 10 verschillende sub-kampen (met totaal ongeveer 2800 gevangenen), waaronder het priesterkamp. De helft van de geïnterneerden overlijdt tijdens het verblijf in het kamp. De kampbewoners moeten hard werken. Ze moeten het vliegveld uitbreiden en wegen aanleggen, terwijl ze steeds minder te eten krijgen. Vooral in 1945 sterven veel gevangenen aan uitputting, dysenterie en hongeroedeem.

Op 11 september 1945 worden de overlevenden bevrijd. Daarna kunnen de overlevenden een paar maanden aansterken op het eiland Labuan voor de kust van Brunei. De broeders bivakkeren op het strand. Degenen die het meest hebben geleden, liggen in een veldhospitaal om aan te sterken. Al in december 1945 kan de Handelsschool in Pontianak weer starten dankzij de hulp van veel oud-leerlingen en in januari begint het lager onderwijs weer.

Broeder Bertrandus was 35 jaar werkzaam voor de Broeders van Huybergen in Indonesië. Hij is overleden op 9 februari 1964 in Breda en werd begraven op het kloosterkerkhof van klooster Sainte Marie in Huijbergen.

Meer informatie

[Geschiedenis | Broeders van Huijbergen](#)

[Geschiedenis – Indonesië Broeders van Huijbergen | Broeders van Huijbergen](#)

[IM120 Broeder Bertrandus Thijs | Broeders van Huijbergen](#)

[Thijs \(bidprentje 07745 uit de collectie Museum Greccio\)](#)

[Nieuwe Schiedamsche Courant | 11 februari 1964 | pagina 12 - Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker](#)

[603715 - Gerardus Franciscus Josephus Thijs](#)

[Gerardus Franciscus Josephus Thijs \(1891-????\) » Genealogische data Golse Genen » Genealogie Online](#)

[Het Klooster Sainte Marie in Huijbergen | Wierook, wijwater & worstenbrood](#)

[De Indische courant » 26 mei 1924 - Art. 54 | Delpher](#)

[De koerier » 27 jan 1931 - Art. 26 | Delpher](#)

[De koerier » 18 okt 1932 - Art. 29 | Delpher](#)

[Nederlands-Indië in WO II](#)

[Gerardus Franciscus Josephus Thijs \(1891-1964\) » Bidprentjes Van den Berg - 58.359 prentjes, 100% in gescand \(enkele dubbelzijdig\). » Genealogy Online](#)

[KUCHING](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.