



Arnoldus Josephus (Noud) Vermeulen is geboren op 6 mei 1909 in Riel. Hij was de zoon van Johannes Francus Vermeulen en Cornelia Johanna de Groot

Noud was frater bij de Orde van het Heilig Kruis (O.S.C.) (Kruisheren). In de zomer van 1930 kwamen vijftien fraters naar Zoeterwoude. Zij waren aan het noviciaat begonnen in 1929. Zij studeerden filosofie van 1930 tot 1932. In St. Agatha studeerden zij theologie van 1932 tot 1936. Zij werden priester gewijd in Nijmegen door Mgr. A.F. Diepen op 25 juli 1935. Drie van hen werden naar Java gezonden, onder wie Kees Mooy en Noud Vermeulen.

Hij werd tot priester gewijd op 25 juli 1935 bij de Orde van het Heilig Kruis (O.S.C.) (Kruisheren). Hij vertrok in 1939 naar Nederlands Indië waar hij werkte in de Java-missie.

Hij was in 1940 groepsaalmoezenier bij de katholieke groep 20 in Bandung.

Tijdens de oorlog kwam hij terecht in kamp 4e en 9e Bataljon in Tjimahi, samen met zijn mede kruisheren en (oud) groepsaalmoezeniers Jo Scharff, Jos van Gils en Theo Koster. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi en bestond uit de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

Noud is na een lang ziekbed overleden op 31 juli 1962 in Veghel.

Meer informatie

[Geboorte Arnoldus Josephus Vermeulen op 6 mei 1909 » Open Archieven](#)

[In memoriam: 31 juli - De Kruisheren](#)

[Arnoldus Josephus Vermeulen \(1909-1962\) » Bidprentjes Van den Berg - 58.359 prentjes, 100% in gescand \(enkele dubbelzijdig\). » Genealogie Online](#)

[NAAM \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3^e jaargang 1940-1941

[Microsoft Word - test Bulletin 2018 speciaal 1.docx \(kruisheren.eu\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.