

Hendrikus Hoks



Hendrikus Theodorus Gerardus Hoks is geboren op 27 september 1910 te Wormen (Apeldoorn). Hij was de zoon van Gerardus Hendrikus Hoks (1868-1946) en Maria Wilhelmina de Jong (1870-1940).

Hij was in 1941 hopman van groep 13 in Batavia.

Tijdens de mobilisatie werd hij geïnterneerd in kamp Baros 6. Dit kamp lag in het zuidelijk stadsdeel van Tjimahi. Het was eerst een krijgsgevangenkamp en daarna een vrouwenkamp en jongenskamp. Het kamp bestond uit twee delen aan weerskanten van de Barosweg: aan de westzijde het "Willemstraat-gedeelte" en aan de oostzijde de "Baroskant". Via twee bewaakte poorten kon men van het ene deel in het andere komen.

Meer informatie

[Gerardus Hendrikus Hoks \(1868-1946\) » Stamboom Frieling-Van Halteren » Genealogie Online](#)

[Geboorte Hendrikus Theodorus Gerardus Hoks op 27 september 1910 te Wormen » Open Archieven](#)

Katholiek Leidersblad voor het district Bandoeng, 3^e jaargang 1940-1941

[Baros 6 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.