

Wim Entzinger



Willem (Wim) Adriaan Entzinger is geboren op 20 maart 1926 in Weltevreden, NOI. Hij was de zoon van Henri Adrien Frédéric Constant Entzinger (25 augustus 1891, Batavia) en Barendine Reynvaan (7 juni 1895 te Doesburg). Hij kwam uit een gezin met zes kinderen. Zijn vader was leraar aan de Carpentier Alting Stichting in Batavia.



Wim was actief bij de Zeeverkenner van Groep 12 Oranje Blauw (Jong Holland) in Batavia. Iedere zaterdagmiddag gingen de scouts met de trein naar Tandjong Priok, de haven van Batavia. Voor de functies in de groep gebruikten ze marine termen. Ook zijn broers waren actief bij Scouting.

Zijn vader was in 1937 Hoofdkwartier secretaris Voortrekkers en Assistent districtcommissaris Voortrekkers in Batavia en Buitenzorg. Ze woonden toen aan de Wilhelminalaan 29 in Batavia.

Zijn vier oudere broers gingen naar Nederland waar drie van hen gingen studeren (Henri, Barend en Anne Marie). In juli 1939 ging het gezin



met de ms Johan van Oldebarnevelt van Batavia naar Nederland. In maart 1940 keerde Wim met zijn ouders terug. De andere kinderen bleven achter in Nederland. Barend (Timor Koepang, 1919) bleef in Oegstgeest en werd begin 1940 hopman bij groep 5 Oegstgeester Satrya's. Henri (Djakakarta, 1920) en Anne Marie (Den Haag, 1923) bleven in Nederland om te studeren en ook Wilhelmina Adriana (Alkmaar, 1915) bleef achter. Zij trouwde in 1942 in Leiden en Barend was getuige. Conrad (Magelang, 1918) was waarschijnlijk al in Nederland.

Tijdens de mobilisatie was zijn vader adjudant in het KNIL en werd als krijgsgevangene geïnterneerd. Hij zat onder andere in Kamp LOG in Bandung. Zijn moeder zat geïnterneerd in Kamp Tjideng. Mogelijk dat Wim hier in eerste instantie ook zat, tot hij werd overgeplaatst naar een jongenskamp met andere jongens die te oud waren.

Na de oorlog ging Wim op 14 februari 1946 met de *Tegelberg* naar Amsterdam. Ook zijn ouders vertrokken naar Nederland en gingen wonen in Haarlem. Zijn broers Barend en Henri vertrokken op 19 maart 1946 met de Kota Agoeng van Batavia naar Amsterdam. Hij trouwde met P.A. van der Plas. Barend was militair en ging weer terug naar Indië. Uiteindelijk kwam hij terug naar Nederland in maart 1950 met het schip *Atlantis*.

Zijn vader overleed op 5 januari 1949 in Haarlem aan de gevolgen van zijn krijgsgevangenschap in Nederlands Indië. Hij werd begraven op de Noorderbegraafplaats in Haarlem.

Wim ging naar de KMA in Breda. Hij werd in 1950 bij het regiment stoottroepen bevorderd tot tweede luitenant der infanterie.

Het overlijden van Wim wordt vermeld in het Leidsch Dagblad van 3 januari 1987.

Meer informatie

[Moesson | 1 oktober 2002 | pagina 5 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Het Indische Leidersblad, 1937](#)

[Overlijden Henri Adrien Frederic Constant Entzinger & Barendine Reijnvaan op 5 januari 1949 te Haarlem » Open Archieven](#)

[Registratie Henri Adrien Frederic Constant Entzinger & Barendine Reijnvaan & Wilhelmina Adriana Entzinger & Conrad Henri Jean Charles Entzinger & Barend Entzinger & Henri Adrien Frederic Constant Entzinger & Anne Marie Lucien Entzinger in 1913 » Open Archieven](#)

[Henri Adrien Frédéric Constant Entzinger \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Haarlem's Dagblad | 6 januari 1949 | pagina 4 - Krantenviewer Noord-Hollands Archief \(courant.nu\)](#)

[Haarlem's Dagblad | 19 maart 1948 | pagina 4 - Krantenviewer Noord-Hollands Archief \(courant.nu\)](#)

[Japanse interneringskaarten, Surname: Entzinger | Nationaal Archief](#)

[LOG Bandoeng \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[Tijdeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[EJ's familie w-w-webpagina \(entzinger.nl\)](#)

[De Sumatra post » 08 jul 1932 - Art. 87 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 22 jun 1933 - Art. 99 | Delpher](#)

[Deli courant » 27 jul 1939 - Art. 54 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 19 maa 1940 - Art. 127 | Delpher](#)

[Leidsch dagblad » 02 nov 1942 - Art. 76 | Delpher](#)

[Registratie \(in het jaar 1946\) » Open Archieven](#)

[Registratie \(in het jaar 1946\) » Open Archieven](#)

[Registratie \(in het jaar 1950\) » Open Archieven](#)

[Nederlandsche staatscourant » 02 okt 1950 - Art. 3 | Delpher](#)

[Provinciale Noord-Brabantsche courant Het huisgezin » 16 sep 1950 - Art. 105 |](#)

[DelpherRegistratie \(in het jaar 1911-1920\) » Open Archieven](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 11, 1940 » 1940-12 - Pag. 26 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 1, 1940 » 1940-01 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 20 maa 1926 - Art. 155 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 14 nov 1941 - Art. 50 | Delpher](#)

[Leidsch Dagblad | 3 januari 1987 | pagina 3 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken \(courant.nu\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.