

Guust Carette



Gustave (Guust) Jozef Carette is geboren op 7 juni 1919 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Pierre George Carette en Maria Magdalena Backers. Zijn vader werd geboren in België. Hij was militair bij het KNIL. Zijn ouders trouwden op 4 februari 1913 in Meester Cornelis en kregen vier kinderen, drie dochters en een zoon. Zijn vader overleed in 1938 in Bandung.

In 1931 werd in de Kerk van het Heilige Kruis het initiatief genomen om een katholieke Scoutinggroep op te richten. Bunder werd hopman bij deze groep. Een jaar later werden 90 padvinders en padvindsters geïnstalleerd bij de Groene groepen in Bandung, groep 14 St. Franciscus groep en de KMG St. Odillia van de Katholieke Padvinders Bond. Onder de jongens van het eerste uur zijn Guust Carrette, Onno Dubois, Wim Lavaleije (Heikoop) en Eduard Henrard. Bij het 1 jarig bestaan van de groep reikt hopman Bunder aan hen de eerste jaarsterren uit. Bij de viering van het driejarig bestaan was Guust, samen met Wim en Onno, nog lid van de groep.



Na de capitulatie op Japan in maart 1942 werd hij als burger gevangen genomen en geïnterneerd in een krijgsgevangenkamp. Hij zat mogelijk in kamp 15^e bataljon in Bandung, gevestigd in de oude kazerne. Vanuit daar kwam hij in april 1945 terecht in kamp LOG Bandung.



's Land-Opvoedings-Gesticht voor jongeren (LOG) lag in het oosten van de stad, aan de Daendelsweg. Het LOG was een jeugdgevangenis, een gebouw omgeven door een muur met daar bovenop glasscherven. Begin 1942 werden hier krijgsgevangenen ondergebracht, vanaf juli 1942 tot april 1944 werden burgermannen en oudere jongens geïnterneerd (mannenkamp). In april 1945 werden hier weer krijgsgevangenen ondergebracht.

Het was waarschijnlijk de bedoeling van de bezetter om de hele groep over te brengen naar de Pakan Baroe-spoorweg. Het transport van deze Bandung-groep naar Sumatra ging niet door, mogelijk door gebrek aan scheepsruimte omdat de Junyo Maru bij Padang werd getorpedeerd en niet terugkeerde naar Batavia voor een tweede transport.

Op 31 oktober 1945 werd hij uit het kamp bevrijd. Guust keerde met zijn moeder terug naar Nederland. Hij overleed op 5 februari 1980 en werd begraven op Begraafplaats St. Gerardus in Gemert.



Van de vier scouts van het eerste uur van de Franciscusgroep werden Onno, Guust en Eduard krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in een krijgsgevangenkamp op Java. Wim wist als piloot bij de luchtmacht naar Australië te ontkomen en leverde een bijdrage aan de strijd tegen de Japanse bezetter.

Meer informatie

[Pieter Jooris CARETTE : genealogie per Marianne MEISENBACHER \(mmeisenbacher\) - Geneanet](#)

[Gustaf Jozef CARETTE : genealogie per Marianne MEISENBACHER \(mmeisenbacher\) - Geneanet](#)

[De koerier » 16 jan 1933 - Art. 13 | Delpher](#)

[De koerier » 14 mei 1934 - Art. 9 | Delpher](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

[Makassar \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/LOG Bandoeng.htm](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[japansekrijgsgevangenkampen.nl/Naamlijst LOG Bandoeng A-L.htm](#)

[Gemert - Begraafplaats St. Gerardus - - graf 1889380 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.