

## Syarif Muhammad Al Qadri



Syarif Muhammad Al Qadri (ook Alqadrie en Alkadri) is geboren op 8 januari 1872 in Pontianak op Borneo, NOI. Hij was de oudste zoon van sultan Syarif Yusuf Alqadrie en Syarifah Zahra Alqadrie. Hij werd op 6 augustus 1895 ingehuldigd als de zesde sultan van Pontianak toen hij nog 23 jaar oud was.

Sultan Syarif Muhammad Al Qadri had 10 vrouwen en kreeg 13 kinderen. Met Hajjah Syarifah Aminah uit Brunei kreeg hij twee dochters en twee zonen onder wie Kroonprins (Pangeran Adipati) Syarif Usman. Met Syecha Jamillah Syarwani kreeg hij vier zoons onder wie Syarif Hamid (Mozes, Max) Al Qadri (de latere Sultan Hamid II). De Sultan droeg het Koningshuis een warm hart toe. Syarifah Maimunah werd Juliana genoemd en Syarifah Fatimah Emma.

De Sultan heeft tijdens zijn regeerperiode veel veranderingen in Pontianak aangemoedigd. Op sociaal gebied droeg hij eerst Europese koninklijke kleding als officiële kleding naast Maleisische kleding en moedigde hij de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg aan. Op economisch gebied drijft het handel met binnen- en buitenland, zoals met het Koninkrijk Riau, Palembang, Batavia, Banten, Demak, Banjarmasin, Singapore, Johor, Malakka, Hong Kong en India. Het stimuleert ook de instroom van Europees en Chinees particulier kapitaal. Vooral in de agrarische en industriële sector moedigde Sultan Muhammad Maleisische, Bugis-, Banjar- en Chinese boeren aan om rubber-, kokos- en kopraplantages te ontwikkelen, evenals de kokosolie-industrie om naar het buitenland te exporteren. Op politiek gebied faciliteerde hij de oprichting en ontwikkeling van politieke organisaties die zowel door familieleden van het sultanaat als door andere gemeenschapsleiders werden uitgevoerd.



De Sultan was actief binnen Scouting, net als een aantal van zijn kinderen. Op een foto uit 1930 staat hij met 6 kinderen in Scouting uniform. Hamid, de latere sultan, is de jongste zoon die links naast zijn vader zit. Kroonprins (Pangeran Adipati) Syarif Usman (Jan) had een leidinggevende rol binnen Scouting. In 1938 bracht de Sultan met één van zijn vrouwen en twee zoons, onder wie de kroonprins, een bezoek aan Nederland om het

regeringsjubileum van HM de Koningin te vieren. De kroonprins bracht tijdens de tijd in Nederland een bezoek aan de Amsterdamse Zeeverkenner van de Vikinggroep in Amsterdam.

Na de Japanse inval bleef de Sultan nog een tijdje op zijn post. Maar in het Pontianak-incident van 1943-1944 orkestreerden de Japanners een massale arrestatie van Chinese, Maleisische elites, Javanen, Menadonese, Dayaks, Bugis,

Bataks en Minangkabau in Kalimantan, inclusief alle Maleisische sultans. Ze beschuldigden hen van samenzwering om de Japanse overheersing omver te werpen en slachtten hen vervolgens af. Ze noemden de sultan van Pontianak als een van de leiders in de geplande opstand.

Op 24 januari 1944 werden Sultan Mohammed en de koninklijke familieleden in het Kadriah Paleis gearresteerd door de Japanse Kempeitai-troepen. Sultan Mohamed Alkadri en zijn drie oudste zoons (kroonprins Syarif Usman, Syarif Abdul Muthalib en Syarif Mahmud) werden op 24 juni onthoofd door de Japanners in een openbare executie. In totaal werden door de Japanners 26 mensen van de familie van de sultan onthoofd waaronder de zonen en schoonzonen van de sultan.

Twee zoons, Syarif Hamid en Syarif Ibrahim Al Qadri, waren niet onder de slachtoffers. Hamid was als krijgsgevangen KNIL officier geïnterneerd op Java en overleefde de oorlog. Hij werd na de oorlog door de Nederlanders gevraagd de functie van Sultan op zich te nemen. Hij ging op zoek naar het lichaam van zijn vader en vond deze twee jaar na de moorden met aanwijzingen van een doodgraver die het Japanse bloedbad overleefde. De sultan werd herbegraven in het graf van de sultans van Pontianak in Batulayang.

### **Meer informatie**

[Pontianak Sultanate - Wikipedia](#)

[De Sultan van Pontianak, Sjarif Mohamad bin Sultan Sjarif Yoesoef, met zijn kinderen in padvindersoniform | Digital Collections \(universiteitleiden.nl\)](#)

[Syarifah Fatimah al-Qadri \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Hajjah Amina . \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Syarifah Khadijah al-Qadri \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Syarif Hamid II of Pontianak - Wikipedia](#)

[Syarif Abdul-Hamid II al-Qadri, \(Sultan Pontianak VII\) \(1913 - 1978\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Syarif Mahmud al-Qadri \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[SULTANAAT VAN WEST-KALIMANTAN: SULTAN SYARIF MUHAMMAD ALQADRIE \(1895 -1944\) \(restorasiborneo.blogspot.com\)](#)

[Blog: Looking for Hamid: A week in Pontianak \(Part 1\) - KITLV](#)

[Algemeen Handelsblad » 30 aug 1938 - Art. 43 | Delpher](#)

[Moesson | 15 juli 1978 | pagina 17 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 april 1994 | pagina 17 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 10 april 2018 | pagina 44 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.