



David Vros is geboren op 12 december 1895 te Assen. Hij was militair bij de KNIL en secretaris HK.

Met meerdere krijgsgevangenen werd hij door de Japanners op 30 april 1943 aan land gezet in Amahai, Zuid Ceram en kwam terecht in het Julianakamp. Hier ontstond de Wilhelmina stam op 31 augustus 1943, 6 ploegen werden gevormd. Vros was hier Oubaas en Thomas Degenars een van zijn voortrekkers. Alles moest geheim gedaan worden. Einde oktober 1943 werd het kamp opgeheven en werd iedereen overgebracht naar het eiland Haroekoe, een afbeulcamp waar 20% overleed.

Vros vertrok op 25 november 1943 aan boord van de Suez Maru als één van de 548 krijgsgevangenen (411 Engelsen en 137 Nederlanders) uit Ambon met bestemming Soerabaja. De krijgsgevangenen waren allen zieken, afkomstig uit de werkkampen op de Molukken en Ambon; 20 van hen waren brancard-patiënten. Op 29 november 1943 werd het schip bij het eiland Kangean, ten oosten van Madoera, getorpedeerd door USS Bonefish. Hierbij kwamen de meeste krijgsgevangenen om door verdrinking in de ruimen van het schip; de mannen, die het schip wisten te verlaten werden allen door de Japanners gemitralleerd. Er was geen enkele overlevende. Ook Oubaas Vros kwam hierbij om.

Meer informatie

Achter Kawat en Gedek <http://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf>

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/165614/david-vros>

<https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Suez%20Maru.htm>

<https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Amahai.htm>