

Gerard van Ravesteijn



Gerardus Johannes Jacobus van Ravesteijn is geboren op 22 augustus 1897 in Rotterdam. Hij was de zoon van Johannes Hendrikus van Ravesteijn en Clara Johanna Cornelia Rens. Hij had een zus Maria.

Hij werd priester bij de Lazaristen en werd om 1925 uitgezonden naar Nederlands Indië. Daar was hij als pastoor werkzaam in het Vicariaat van Soerabaja. In 1936 was hij als aalmoezenier van de katholieke padvindsters en padvindsters (Jeanne d'Arc-groep, Aloysiusgroep en de St. Jorisgroep) in de stad. Op 22 februari was hij aanwezig bij de viering van Denkdag door de katholieke padvindsters in Soerabaja. Vlak daarna vierden de padvindsters van de katholieke Jeanne d'Arcgroep hun eerste verjaardag met een toneelvoorstelling, onder leiding van Oehoe Welter. Aalmoezenier van Ravesteijn gaf een korte toespraak. Hij herinnerde er aan dat de padvindsterswet bedelen verbiedt, maar dat dit niet geldt voor de aalmoezenier. De avond was nl ook bedoeld om donateurs te werven voor een eigen clubhuis en in de pauze werd hiervoor geld ingezameld. Vlak hierna werd hij benoemd als pastoor in Tjepoe.

In 1937 werd Gerard vlootaalmoezenier bij de marine in Soerabaja. Hij zou dit blijven tot de oorlog met Japan. In februari 1942 vond de Slag in de Javazee plaats. Dit was een mislukte poging van een geallieerd eskader onder commando van de Nederlandse schout bij Nacht Karel Doorman om in de Javazee een Japanse invasievloot met troepen voor de aanval op Java tegen te houden. Vlootaalmoezenier van Ravesteijn diende als luitenant ter zee 1e klasse op de Hr.



Ms. Java. De Java werd uiteindelijk op 27 februari 1942 samen met Hr. Ms. De Ruyter door de Japanse strijdkrachten tot zinken gebracht. De fatale torpedo was afkomstig van de Japanse kruiser Nachi, 491 van de 512 opvarenden kwamen om. Gerard kreeg een zeemansgraf. Ook Willem Aarts, scoutsleiding uit Kediri, kwam hierbij om.

Gerard kreeg postuum op 17 juli 1947 het Kruis van Verdienste toegekend. *"Heeft zich als vlootaalmoezenier aan boord van Onze Kruiser Java onderscheiden, door tijdens de slag in de Javazee op 27 Februari 1942, rustig biddend aan dek te wandelen, de stuksbemanningen moed in te spreken en met hen te bidden tijdens de vuurpauzes, waardoor hij velen tot steun is geweest."*

Op 28 oktober 1936 werd in Utrecht de katholieke interparochiale groep 5 opgericht, de Zeeverkennergroep Tekakwitha. Na de oorlog wordt in 1946 de stam van de groep vernoemd naar Gerard van Ravesteijn. Ook elders in Nederland



werd een troep naar hem vernoemd. Het is niet bekend of het hierbij gaat om vlootaalmoezenier van Ravesteijn.

In 2002 werd het wrak van de Java door amateurduikers in de buurt van het eiland Bawean gevonden. Op 15 november 2016 werd door de Nederlandse overheid bekendgemaakt dat het wrak verdwenen is van de oorspronkelijke vindplaats. Aangenomen wordt dat het wrak door een Aziatisch bergingsbedrijf is geruimd om het schrootijzer te verkopen.



Meer informatie

[Geboorte Gerardus Johannes Jacobus van Ravesteijn op 22 augustus 1897 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Gerardus Johannes Jacobus van Ravesteijn |](#)

[Oorlogsgravenstichting](#)

[De koerier » 15 jul 1927 - Art. 4 | Delpher](#)

[De Indische courant » 24 feb 1936 - Art. 75 | Delpher](#)

[De koerier » 27 mei 1936 - Art. 9 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 29 mei 1937 - Art. 12 | Delpher](#)

[Nieuwe courant » 13 sep 1947 - Art. 40 | Delpher](#)

[Nieuwe courant » 19 sep 1949 - Art. 25 | Delpher](#)

[Ravesteijn, van, Gerardus Johannes Jacobus - TracesOfWar.nl](#)

[boek palude 1.qxp \(lazaristen.com\)](#)

[Scouting Tekakwitha – Scouting Utrecht Museum](#)

[\(beeldbank.site\)](#)

[Scouting Tekakwitha Zeeverkeners - Scoutpedia.nl](#)

[\(scoutwiki.org\)](#)

[WRECKSITE - JAVA CRUISER \(LIGHT\) 1925-1942](#)

[Hr.Ms. Java \(1925\) - Wikipedia](#)

[WRECKSITE - † Gerardus Johannes Jacobus Van Ravesteijn](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.