

Syarif Usman (Jan, Joesoef) Al Qadri was de oudste zoon van Sultan Syarif Muhammad Al Qadri (ook Alqadrie en Alkadri) en Hajjah Syarifah Aminah uit Brunei. Zijn vader was de zesde sultan van Pontianak op West Borneo in Nederlands Indië. Zijn vader had 10 vrouwen en kreeg 13 kinderen. Usman was de kroonprins van het sultanaat (Pangeran Adipati).

De Sultan heeft tijdens zijn regeerperiode veel veranderingen in Pontianak aangemoedigd. Op sociaal gebied droeg hij eerst Europese koninklijke kleding als officiële kleding naast Maleisische kleding en moedigde hij de ontwikkeling van onderwijs en gezondheidszorg aan. Op economisch gebied drijft het handel met binnen- en buitenland. Vooral in de agrarische en industriële sector stimuleerde Sultan Muhammad boeren om rubber-, kokos- en kopraplantages te ontwikkelen, evenals de kokosolie-industrie om naar het buitenland te exporteren. Op politiek gebied faciliteerde hij de oprichting en ontwikkeling van politieke organisaties die zowel door familieleden van het sultanaat als door andere gemeenschapsleiders werden uitgevoerd.



Joesoef (Jan) ging in 1923 naar de Europese Lagere school in Pontianak. Daarna ging hij naar de HBS in Batavia waar hij in 1932 zijn eindexamen haalde. In augustus 1932 vertrok hij, na een vakantie van twee maand met zijn vader in Batavia, naar Europa.



Zeeverkeners van de Vikinggroep in Amsterdam.

De Sultan was actief binnen Scouting, net als een aantal van zijn kinderen. Op een foto uit 1930 staat hij met zes kinderen in Scouting uniform. Hamid, de latere sultan, is de jongste zoon die links naast zijn vader zit. Kroonprins Syarif Usman (Jan) had een leidinggevende rol binnen Scouting. In 1938 bracht hij met zijn vader en broer een bezoek aan Nederland om het regeringsjubileum van HM de Koningin te vieren. De kroonprins bracht tijdens de tijd in Nederland een bezoek aan de Amsterdamse

PRINS VAN PONTIANAK TE AALSMEER

Zeeverkenners ook in Indië.

(Van onzen correspondent.)

Aalsmeer, 28 Augustus.

De Prins van Pontianak heeft hedenmorgen vroeg een bezoek gebracht aan het waterkamp onder Kudelstaart, gemeente Aalsmeer, der Amsterdamsche Zeeverkenners „De Vikings“, groep 5. Zijne Hoogheid arriveerde per auto in gezelschap van een lid van zijn gevolg en den heer Oldenberg, die in de Nederlandsch-Indische padvinderij een functie vervult. De heer Goud, districtscommissaris der padvinderij te Amsterdam, ontving den vorstelijken bezoeker en sprak hem toe. De Prins heeft daarop een zeiltocht over den grooten Westeinderplas gemaakt en eenige demonstraties der zeeverkenners gevolgd. Onderwijl heeft hij druk gefilmd.

Z. H., die voorzitter is van een groote padvinderversameling in Indië, is voornemens bij zijn terugkomst aldaar een zeeverkennersgroep te formeeren.

HOOG BEZOEK aan de Amsterdamse Zeeverkenners

Zondag 28 Augustus ontving onze troep, op ons buitencentrum te Aalsmeer, bezoek van den oudsten zoon van Z.H. den Sultan van Pontianak.

De Prins, die zelf een werkzaam aandeel neemt in de leiding van de padvinderij in Borneo, werd door den D.C. van Amsterdam, den Heer Gout, ontvangen.

Hierna inspecteerde de Prins de troep en begaf men zich in de boten. Het was jammer, dat er zo weinig wind stond, waardoor het admiraal zeilen enigszins traag ging.

Vervolgens werd gedemonstreerd het omslaan van een boot, het aftuigen in

het water en het wegslepen door de de andere boten.

Een en ander viel zeer in de smaak van onzen Hogen Gast, die verschillende leuke momenten filmd.

Na afloop der demonstratie werd nog een eindje omgezeild, waarbij we de Aalsmeerse Zeeverkenners, die ook ter opluistering verschenen waren, op het water ontmoetten.

Veel te spoedig naar onze zin brak het uur van afscheid aan. Een wimpel werd den Prins ter herinnering aangeboden en werd door hem zeer op prijs gesteld.

Uitgeleide gedaan en omstuwde door de zeeverkenners begaf Z.H. zich naar zijn auto en aanvaardde hartelijk wuivend de terugtocht naar Den Haag.

JAC. P. RADIUS,

Schipper „Viking“ groep A'dam.

Na de Japanse inval bleef de Sultan nog een tijdje op zijn post. Maar eind 1943, begin 1944 arresteerden de Japanners een groot aantal toonaangevende mensen op Kalimantan, inclusief alle Maleisische sultans. Ze beschuldigden hen van samenzwering om de Japanse overheersing omver te werpen en slachtten hen vervolgens af. Ze noemden de sultan van Pontianak als een van de leiders in de geplande opstand. Later kreeg deze arrestatie de naam Pontianak-incident.

Op 24 januari 1944 werden Sultan Mohammed en de koninklijke familieleden in het Kadriah Paleis gearresteerd door de Japanse Kempeitai-troepen. Sultan Mohamed Alkadri en zijn drie oudste zonen (kroonprins Syarif Usman, Syarif Abdul Muthalib en Syarif Mahmud) werden op 24 juni onthoofd door de Japanners in een openbare executie. In totaal werden door de Japanners 26 mensen van de familie van de sultan onthoofd waaronder de zonen en schoonzonen van de sultan.

Twee zonen, Syarif Hamid en Syarif Ibrahim Al Qadri, waren niet onder de slachtoffers. Hamid was als krijgsgevangen KNIL officier geïnterneerd op Java en overleefde de oorlog. Hij werd na de oorlog door de Nederlanders gevraagd de functie van Sultan op zich te nemen. Hij ging op zoek naar het lichaam van zijn vader en vond deze twee jaar na de moorden met aanwijzingen van een doodgraver die het Japanse bloedbad overleefde. De sultan werd herbegraven in het graf van de sultans van Pontianak in Batulayang.

Meer informatie

[Pontianak Sultanate - Wikipedia](#)

[De Sultan van Pontianak, Sjarif Mohamad bin Sultan Sjarif Yoesoef, met zijn kinderen in padvindersoniform | Digital Collections \(universiteitleiden.nl\)](#)

[Syarifah Fatimah al-Qadri \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Hajjah Amina . \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Syarifah Khadijah al-Qadri \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Syarif Hamid II of Pontianak - Wikipedia](#)

[Syarif Abdul-Hamid II al-Qadri, \(Sultan Pontianak VII\) \(1913 - 1978\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Syarif Mahmud al-Qadri \(overleden\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[SULTANAAT VAN WEST-KALIMANTAN: SULTAN SYARIF MUHAMMAD ALQADRIE \(1895 -1944\) \(restorasiborneo.blogspot.com\)](#)

[Blog: Looking for Hamid: A week in Pontianak \(Part 1\) - KITLV](#)

[Algemeen Handelsblad » 30 aug 1938 - Art. 43 | Delpher](#)

[Moesson | 15 juli 1978 | pagina 17 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 april 1994 | pagina 17 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 10 april 2018 | pagina 44 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 15 juli 1991 | pagina 51 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[De Indische courant » 25 feb 1932 - Art. 106 | Delpher](#)

[De Indische courant » 22 feb 1932 - Art. 65 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 8, 1938 » 1938-09 - Pag. 33 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 30 aug 1938 - Art. 43 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.