



Dorothea (Doortje) Catharina Eerkens werd geboren op 19 juli 1932 in Benkoelen, NOI. Ze was de dochter van Elisabeth Maria Zijderveld en Josephus Wilhelmus (Pep) Eerkens. Haar ouders trouwden op 12 mei 1930 in Arnhem. Ze verhuisden naar Nederlands Indië waar haar vader Officier van Gezondheid bij het Nederlandsch Indische leger werd en internist van de Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ) in Semarang, NOI. Ze had twee broers en een zusje; Josephus (Jeff) Wilhelmus (Batavia, 11 juni 1931), Levina (Fieneke) Cornelia Jozina en Cornelis (Semarang, 17 september 1937).

In Semarang richt dominee Karel Creutzberg een christelijke scoutinggroep op. Ze beginnen met verkenners maar al snel volgen padvindsters, kabouters en welpen. Haar moeder werd hoppie bij de padvindsters. Als de dominee eind 1938 een andere functie krijgt, neemt haar vader zijn rol als hopman over.

Als ze verhuizen naar Madioen wordt haar vader daar in november 1940 groepsleider van groep Madioen 3. Samen met hopman Brutel de la Rivière en de oubazen Van der Veer en Kools organiseerde oubaas Eerkens in augustus 1941 een Voortrekkers-Laer op het padvindersterrein te Madioen met 160 deelnemers.

Haar vader was in 1942 arts van de Geneeskundige Dienst in Kesilir. Hij bood hulp aan een zwaargewonde jachtvlieger tijdens een luchtaanval op het vliegveld van Soerabaja in 1942. Hiervoor ontving hij in 1948 het Bronzen Kruis.

In de oorlog wordt Doortje met haar moeder, zusje en broertje Cornelis geïnterneerd in kamp Lampersari bij Semarang. Dit kamp bestond uit een groot aantal kamponghuisjes en een school, gelegen aan weerszijden van de Lampersari-weg in het oosten van Semarang. Haar broer Jeff kwam terecht in kamp Bangkong bij Semarang.

Haar vader komt ook terecht in verschillende burgerkampen, waar hij actief is met (ondergrondse) scoutingactiviteiten. Na kamp Kelisir en de gevangenis in Banjoebiroe komt hij in het Kamp 15e Bataljon in Bandung. Hier zijn verschillende scoutinggroepen actief en wordt de Paul Krugerstam opgericht.

Jullie zijn zeker wel benieuwd hoe de vier Nederlandse padvindsters het in Amerika hadden waar ze op kosten van de Girl Scouts twee maanden in p.v.-kampen en bij families doorbrachten. Als deze Padvindster verschijnt zijn ze al weer goed en wel thuis en ze zullen ons zeker voor het Octobernummer een verslag van al hun avonturen sturen. Maar intussen hebben wij al een foto van hun aankomst in Amerika ontvangen en we mochten ook de brieven die Doortje naar huis stuurde, even inkijken. Ze zal het wel goed vinden als ik voor jullie er wat uit overschrijf. Zij heeft zoveel gezien en ze is zo dikwijls geïnterviewd voor de krant, voor de radio en zelfs voor de televisie! Iedereen is even hartelijk voor haar geweest. Luister maar:

Na de oorlog vertrok het gezin naar Nederland. Ze gingen wonen in Eefde waar Doortje actief werd als padvindster. Ze werd rondleidster bij de Eekhoorns. Doortje werd uitgekozen om in 1950 samen met drie andere Nederlandse padvindsters voor een uitwisseling naar de Verenigde Staten. In De Padvindster verschijnt een verslag. Ze brengen twee maand door in verschillende padvindsterskampen en bij

families. Ze beschrijft dat ze in één van de kampen een Duits, Chinees en Japans meisje tegenkomt. Ze ging naar de VS voor internationale vriendschap maar vond dat met de Japanse toch erg moeilijk. Haar gezicht deed haar denken aan 'Jan de Mepper' uit het kamp waar ze tijdens de oorlog geïnterneerd werd. Toch bleek het meisje erg leuk. Doortje draaide voor haar de Japanse woorden af die ze nog kende en het meisje was erg verrukt, maar ze zijn er maar niet te lang op doorgegaan.

In dit kamp is een Duits meisje dat hier voor zes maanden is. Ook een Chinese en een Japanse in de staf. Ik ben hier voor internationale vriendschap, maar vond dat met een Japanse toch wel erg moeilijk. Ze is een echte Jap: kromme benen, kort, en een gezicht als Jan de Mepper uit het kamp in Indië. Maar ze bleek erg leuk en dus viel het mee. Ik heb m'n Japans voor haar afgedraaid, ze was erg verrukt, maar we zijn er maar niet al te lang op doorgegaan.

Haar broer Jeff vertrok in 1950 naar Amerika. Hij werd deskundige in atoomenergie. Op 27 juli 1956 trouwde Doortje in Gorssel met Carel Hendrik Diekerhof (1929-2007). In 1957 werd in Hedel hun dochter Elisabeth Maria geboren. Ze kregen in totaal vier kinderen. Ze overleed op 1 juli 2005 in Deventer en werd begraven op de begraafplaats in Gorssel.

De gasten van de Amerikaanse Girl-Scouts bij aankomst in New York. Bovenste rij van links naar rechts de vier Nederlandse padvindsters Cor Oude Groeneger, Doortje Eerkens, Ton de Haan, Nel Voltelen; verder Engelse en Franse padvindsters.



Meer informatie

[Studiezaal Nijmegen - 1490 Creutzberg, K.F. 1933 – 1943 d/2](#)
[Huwelijk Josephus Wilhelmus Eerkens & Josephus Wilhelmus Eerkens & Dorothea Catharina Verschuil & Elisabeth Maria Zijderveld & Cornelis Zijderveld & Levina Cornelia Jozina de Smit op 12 mei 1930 te Arnhem](#)
[» Open Archieven](#)
[NR \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Lampersari \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Nieuwe Leidsche Courant | 11 augustus 1978 | pagina 18 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

[Semarang \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bangkong \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Jeff W. Eerkens \(born June 11, 1931\), American educator, nuclear scientist, laser engineer |](#)

[World Biographical Encyclopedia \(prabook.com\)](#)

[De locomotief » 18 sep 1937 - Art. 341 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 13 jun 1931 - Art. 42 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche](#)

[Meisjesgilde, jrg 19, 1948, no. 6, 1948 » 1948-06 - Pag. 9 | Delpher](#)

[De padvindster, jrg 22, 1950, no. 9, 15-09-1950 » 15 sep 1950 - Pag. 9 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche](#)

[Meisjesgilde, jrg 21, 1950, no. 2, 1950 » 1950-02 - Pag. 25 | Delpher](#)

[De schalmei; officieel orgaan voor besturen en leidsters van het Nederlandsche](#)

[Meisjesgilde, jrg 21, 1950, no. 10, 1950 » 1950-10 - Pag. 20 | Delpher](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Carel Hendrik Diekerhof \(30-05-2007\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

[Zutphens dagblad » 02 aug 1956 - Art. 42 | Delpher](#)

[Zutphens dagblad » 21 jul 1956 - Art. 122 | Delpher](#)
[Deventer dagblad » 18 mei 1957 - Art. 76 | Delpher](#)
[NRC Handelsblad » 05 feb 1981 - Art. 109 | Delpher](#)
[Graftombe.nl - Informatie over Doortje Eerkens](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.