

Fulco Bouwmeester



Fulco Gijsbrecht (Fred) Bouwmeester is geboren op 25 juli 1918 in Sampit, Borneo, NOI.

Hij werd in 1937 scoutsleider van de katholieke groep 1 in Lawang. In hetzelfde jaar ging hij als scout naar het Eucharistisch Congres in Manilla.

Op zijn 19^e meldde Bouwmeester zich in Soerabaja op Java voor het vervullen van de dienstplicht. Hij kon kiezen uit de landmacht of de marine. Hij koos voor het varen en belandde aan boord van het opleidingsvaartuig Soerabaya. Hierna volgde een plaatsing als stoker-olieman op de mijnenlegger Krakatau, in de rang van milicien-matros.

Naar het Eucharistisch Congres.

Zoals men reeds in dit blad heeft kunnen lezen, zal ook Java zijn contingent opleveren aan het Eucharistisch Congres, dat binnenkort te Manilla wordt gehouden. Ook de Katholieke Padvindiersbond van Java zal goed op het congres vertegenwoordigd zijn.

Een van de vijf P. V.'s, die onder leiding van pastoor Bijlhout de reis meemaken, is onze stadgenoot F. G. **Bouwmeester**. Pastoor Jongmans alhier, die sedert jaren de ziel vormt van de **padvinderij** te Lawang, zorgde er voor, dat de voor deze reis benodigde gelden door zijn parochianen werden bijeengebracht. Pastoor Bijlhout is hoofdaalmoezenier van den K. P. M. Een beter geleider kunnen de ouders zich niet voor hun kinderen denken.

Begin 1942 zette de Japanse expeditionaire vloot koers richting Nederlands-Indië. Bouwmeester was op dat moment 23 jaar. Met de Krakatau, moest hij de haven van Soerabaja beschermen. De Japanse overmacht was echter te groot. De commandanten kregen opdracht om hun schepen te vernietigen of om een veilige haven te bereiken. Commandant van de 'Abraham Crijnssen', luitenant ter zee Anthonie van Miert, wilde ontsnappen. Bouwmeester is kort voor vertrek overgestapt van de Krakatau op de Abraham Crijnssen. Hij hoefde voor niemand in Indië te blijven; zijn ouders leefden niet meer.

Op de Abraham Crijnssen werd begonnen met het camoufleren van het schip." Het werd geschilderd in camouflagekleuren en met behulp van netten, takken en ander groen vermomd als tropisch eiland. De Abraham Crijnssen vertrok op 6 maart 1942, bij invallende duisternis, vanuit Soerabaja richting Australië. Het schip voer 's nachts en overdag lag het gecamoufleerd tegen een van de vele eilandjes aan. Keer op keer ververst degenen die geen wacht hadden de takken en struiken die het schip aan het zicht onttrokken. Op 12 maart kwamen ze in Australië aan. In Geraldton, Australië zou het schip (deels onder Australische vlag) tot 1945 dienstdoen als patrouillevaartuig.



Bouwmeester reisde naar Sydney en ging na 5 maand rust weer varen. Na de Japanse capitulatie ging hij terug naar Soerabaja. Aan boord van de torpedootjager Hr. Ms. Piet Heijn haalden ze veel geallieerde ex-krijgsgevangenen van allerlei eilanden op en brachten hen naar Soerabaja. Uiteindelijk ging hij in 1947 met de torpedootjager Hr. Ms. Van Galen

naar Nederland en bleef in dienst van de Koninklijke Marine. Hij verliet in 1968 de dienst, als sergeant-machinist.

Hij trouwde met Cisca van den Hoven. Fulco is overleden op 17 augustus 2019 in Den Helder.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de *Abraham Crijnssen* tot 1949 ingezet als patrouilleschip in Nederlands-Indië, van 1949 tot de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië werd het schip weer actief als mijnenveger gebruikt. Na de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië keerde het schip terug naar Nederland waar het in 1961 aan de zeekadetten in bruikleen werd gegeven.

In 1995 werd besloten om de Abraham Crijnssen voor het nageslacht te bewaren; sinds 1997 is het als museumschip voor het publiek te bezichtigen in het Marinemuseum in Den Helder.

Meer informatie

Het Indisch Leidersblad, april 1937

[De Indische courant » 23 jan 1937 - Art. 247 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 30 apr 1942 - Art. 23 | Delpher](#)

[WS-Ontsnapping-met-de-Abraham-Crijnssen.pdf \(marinemuseum.nl\)](#)

['Natuurlijk was ik opgelucht' | 04 | Alle Hens \(defensie.nl\)](#)

[Online Familieberichten: Overleden: Fulco Gijsbrecht "Fred" Bouwmeester \(17-08-2019\)](#)

[\(online-familieberichten.nl\)](#)

[Moesson | 1 augustus 2006 | pagina 4 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Hr.Ms. Abraham Crijnssen \(1937\) - Wikipedia](#)

[Foto's \(nimh.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.