

Marguerite (Rita) Lanzing is geboren op 1 oktober 1907 in Wingi. Ze was de dochter van Paul Guillaume Antoine Lanzing en Emma Louise Geul. Ze had twee broers en een zusje. Haar vader was oud-planter en directeur van het landbouwfonds Nederlands-Indië.

**AFSCHEIDS-KAMPVUUR.**  
**Voor Mevr. E. Lanzing.**  
Mevrouw E. Lanzing, neen, eigenlijk de geheele familie Lanzing is jaren de „spil” geweest van de padvinderij. De heeren en dames Lanzing Jr. waren werkend lid van de Padvinderij, de heer en Mevrouw Lanzing zelf interesseerden zich ervoor, zelfs hulze Lanzing was vaak herschapen in een „padvinder-en padvindster-tehuis”.

Haar ouders waren actief binnen Scouting en ook Rita en haar broers en zusje waren scout. Haar moeder was secretaris van de afdeling Soerabaja van de NIPV. In 1933 nam ze met een kampvuur afscheid omdat ze verhuisden naar Batoe. Ook daar werd ze weer actief. Haar vader overleed plotseling op 14 juli 1936 in Batoe. Hopman Leybrandt sprak tijdens zijn begrafenis.

Rita trouwde met Henry Lodewijk Alfred Schenkhuisen (1912). Ze kregen drie kinderen, zoon Guido en twee dochters. Haar man werd krijgsgevangen gemaakt en geïnterneerd. Hij kwam terecht in Changi, Singapore. Rita kwam de oorlog door als buitenkamper, samen met haar drie kinderen, maar tijdens de Bersiap periode werd ze naar een kamp gebracht als bescherming. Haar zoon schrijft na de oorlog: *‘Ik herinner me nog goed da tik met honderden mensen midden in de nacht naar de Simpang club liep. Toen we daar aankwamen gingen we met trucks naar het kamp. Ik was vijf jaar oud als ik had alleen mijn ‘guling’ bij me onder mijn arm.’*

Na hun hereniging ging de familie naar suikerfabriek Kadipaten op West Java. Haar man was hoofd accountant van de fabriek. De fabriek werd iedere nacht aangevallen door extremisten. In 1957 vertrokken ze met de ms Oranje naar Nederland, eigenlijk voor een verlof van 3 maand, maar het werd vijf jaar.

Na vijf jaar besloten ze te emigreren naar Amerika en op 4 juli 1962 kwamen ze aan in Pasadena, VS. Hun dochter was al eerder naar de VS vertrokken en wachtte hen op. Na zes maand overleed haar man.

In de jaren’60 speelde de familie een actieve rol in de Soos van de Indo-gemeenschap. Deze was in 1963 opgericht en Rita was secretaris.

Rita overleed op 21 januari 2002 in West Covina, California, VS.

## Meer informatie

[Forever 'In Between' / READ | Indo International \(indo-international.nl\)](#)

[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis \(wiewaswie.nl\)](#)

[Marguerite Schenkhuisen, b.1907 d.2002 - Ancestry®](#)

[Moesson | 15 mei 1994 | pagina 43 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Moesson | 1 augustus 1999 | pagina 5 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 24 jul 1933 - Art. 129 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.