

Franz Matauschek is geboren op 25 december 1928 in Banjarmasin, Borneo, NOI. Hij had een zus Anna (Banjarmasin, 13 januari 1919). Ze waren nageslacht van een adellijke familie uit Kroatië en Slavonië.

Zijn vader was waarschijnlijk ook Franz en werd geboren in Wenen. In 1914 werd hij als Europees verpleger tewerkgesteld bij de burgerlijke geneeskundige dienst in Batavia. Hij was toen gepasporteerd soldaat ziekenverpleger. Via Manokwari waar hij in 1915 tewerkgesteld werd, kwam hij in 1916 in Banjarmasin op Borneo. Daar worden zijn kinderen geboren. In 1929 wordt hij als verpleger 2e klas in dienst van de Volksgezondheid, geplaatst in Tandjong Perak op Oost Java voor de bestrijding van Framboesia. Een jaar later wordt hij overgeplaatst naar Soerabaja naar de gouvernements centrale burgerlijke ziekeninrichting. In januari 1930 wordt hij eervol ontheven uit zijn functie. Hij ging werken bij de Mijnbouw en Handelsmaatschappij Goenoeng Batoe Besar NV in Soerabaja.



Door den hoofdinsp., chef van den burg.
geneesk. dienst :
Bij den burg. geneesk. dienst :
Gesteld :
Ter beschikking van den gewestelijk eerst-
aanwezend off. van gez. fd. insp. van den burg.
geneesk. dienst te Bandjermasin (Zuider- en
Oosterafd. van Borneo) om in zijn ressort te
worden werkzaam gesteld, de te Manokwari
geplaatste tijd. europ. verpleger F Matauschek.



naar de gouvt. Centrale Burgerlijke
Ziekeninrichting te Soerabaja, de tijd. wd.
verpleger 1te klasse, F. Matauschek,
thans ter beschikking gesteld van den wd.
inspecteur van den dienst der volksge-
zondheid van Oost-Java ;

Franz jr. was een jongetje van adel en was lid van de padvinderij. Na de Japanse invasie werd hij opgepakt door de Japanse Kempetai omdat hij een uniform droeg en verdacht werd van spionage. Franz is maandenlang alleen opgesloten in een wc waar de pot verwijderd was en hij slechts gekleed in een onderbroekje. Hij kon water opvangen uit een lekkende leiding.

Zijn vader is overleden op 29 mei 1940 in kamp Ngawi.

In 1950 vroeg hij net als zijn zus in Jakarta een paspoort aan. Na de oorlog ging Franz jr. bij de marine. Met ingang van 1 februari 1952 werd hij bevorderd van geschutkonstabel der 1^e klas tot korporaal geschutkonstabel. In 1957 werd hij genaturaliseerd. Hij werkte toen nog bij de Kon. Marine en woonde in Amsterdam.

Franz trouwde in 1959 met Johanna Elisabeth Maria (Bep) Nijse. Ze kregen drie kinderen. Franz is overleden op 16 mei 2014 in Huisduinen en werd in Schagen gecremeerd. Bep overleed in 2017.

Meer informatie

[Franz Matauschek \(1928-2014\) » genealogie vandersloot » Genealogie Online Matauschek \(Mataušek\). | Siebmacher: Wappenbuch | Reference Library \(arcanum.com\) Online Familieberichten; Overleden: Franz Matauschek \(16-05-2014\) \(online-familieberichten.nl\)](#)
[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis \(wiewaswie.nl\)](#)
[Akte - CBG|Centrum voor familiegeschiedenis \(wiewaswie.nl\)](#)

[De Volkskrant » 30 nov 1992 - Art. 106 | Delpher](#)
[De Indische courant » 26 jun 1939 - Art. 223 | Delpher](#)
[Alle Hens - 1952 - Editie 6 by Marinemuseum - Issuu](#)
[Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1957, no. 101-200, 01-01-1956 » 01 jan 1956 - Pag. 87 | Delpher](#)
[2009 1 februari - Huisduiner Belang \(yumpu.com\)](#)
[Registratie Franz Matauschek \(in het jaar 1947-1994\) » Open Archieven](#)
[Registratie » Open Archieven](#)
[Registratie F. Matauschek \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)
[Algemeen Handelsblad » 11 okt 1914 - Art. 124 | Delpher](#)
[De nieuwe courant » 15 okt 1914 - Art. 36 | Delpher](#)
[Het nieuws van den dag » 14 aug 1915 - Pag. 10 | Delpher](#)
[Sumatra-bode » 15 jul 1916 - Art. 5 | Delpher](#)
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 31 mei 1929 - Art. 148 | Delpher](#)
[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 23 jan 1930 - Art. 178 | Delpher](#)
[Bataviaasch nieuwsblad » 23 jan 1930 - Art. 143 | Delpher](#)
[De avondpost » 23 maa 1930 - Art. 17 | Delpher](#)
[Indisch tijdschrift van het recht; orgaan der Nederlandsch-Indische Juristen-Vereeniging, 1935, Deel: Deel honderd twee en veertig, 01-01-1935 » 01 jan 1935 - Pag. 135 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.