



Frederik Hendrik Deys is geboren op 27 oktober 1906 in Calcutta, India. Hij was de zoon van Pieter Deys en Sophia Hendrika Draaijer.

Op 14 september 1913 is Groep 5 Calandtroep opgericht in Rotterdam als een landverkennerstroep. Bankdirecteur van Kasteel, die vanuit Amsterdam naar Rotterdam was verhuisd, nam de leiding op zich van deze ploeg jongens. De groep werd vernoemd naar Pieter Caland, de ingenieur die Rotterdam zijn toegang tot de zee gaf. De groep droeg een grijze das. De stam heette de Ganeshastam. In 1928 was Frederik, samen met onder andere Hans Luning, vaandrig (scoutsleiding) bij deze groep.

Hij trouwde op 12 augustus 1930 in Den Haag met Eliza Klazina Adriana Nelson (1908). Direct na hun huwelijk vertrekken ze naar Nederlands-Indië. Hij was in de jaren '30 controleur aan Sumatra's Westkust en later in Pontiak in de Residentie Westerafdeeling van Borneo. Ze kregen drie kinderen, Hendrik (Henk) Piet (1932), Bob F. (1935) en Els (1937).

In augustus 1939 gaan ze na een Europees verlof vanuit Rotterdam terug naar Nederlands Indië. Op het moment van de Japanse inval woont of verblijft het gezin op Java. Na de Japanse inval wordt Frederik drie maanden gevangengezet. Hij zit daarna twee maanden in Fort Vredenburg in Djokjakarta en gaat vervolgens naar Soerabaja en dan door naar Ngawi op Oost Java.

Zijn vrouw en kinderen werden vanaf 7 maart 1943 geïnterneerd in kamp 6 in Ambarawa op Midden Java. Kamp 6 was ondergebracht in de officierswoningen van een oud KNIL-kampement direct ten westen van Fort Willem I. Kamp 6 was een vrouwenkamp omheind door bamboevlechtwerk met prikkeldraad en werd bewaakt door Japanse soldaten. Zoon Henk is hier lid van de O.K. Club, de welpenhorde die Corrie 'Keesje' Wijna illegaal startte in het kamp. Henk wordt op 17 september 1944 weggevoerd naar het jongenskamp 8 in Ambarawa. Bob gaat op 16 januari 1945 naar kamp Ambarawa 7. Op 1 mei 1945 kwam ook Henk uit kamp Ambarawa 8 naar het kamp Ambarawa 7. Op 23 augustus 1945, een week na de Japanse capitulatie, kunnen ze het kamp verlaten en worden de zoons weer herenigd met hun moeder en zusje.

Vanuit Java gaan ze naar Colombo op Ceylon en vanuit daar komt hij terecht in het repatriëringskamp bij Kandy. Ook zijn Frederik komt hier terecht. In Kandy waren verschillende kampen waar Nederlanders verbleven voor ze gerepatriëerd werden naar Nederland. Het kamp lag 10 km ten oosten van de plaats Kandy, het bevond zich op een cacao-onderneming, in een heuvelachtig terrein, 600 meter boven zeeniveau. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt door het Britse leger; Lord Louis Mountbatten had hier zijn hoofdkwartier.

Voor ontspanning buiten de school neemt de padvinderij een eerste plaats in. In de verschillende kampen werd al snel na aankomst uit Java begonnen met de oprichting van

padvindsters en padvindsterstroepen, welpenhordes en kabouterkringen. Bob werd hier padvinder en Frederik gaf hier leiding.

Na terugkeer in Nederland is Frederik op 27 december 1949 in Utrecht overleden.

Meer informatie

[Registratie Frederik Hendrik Deijs \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)
[Soerabaijisch handelsblad » 05 sep 1939 - Art. 247 | Delpher](#)
[Huwelijk Frederik Hendrik Deijs & Pieter Deijs & Sophia Hendrika Draaijer & Elize Klazina Adriana Nelson & Pieter Cornelis Nelson & Jenneke Anna Pietronella Bouman op 12 augustus 1930 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)
[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)
[Ambarawa 6 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Ambarawa namenlijst \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Ambarawa 7 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Ambarawa 8 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[Wij weten van hoe | 9789080985315 | Boeken | bol](#)
[Algemeen Handelsblad » 23 jul 1930 - Art. 247 | Delpher](#)
[Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant » 28 dec 1933 - Art. 37 | Delpher](#)
[Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie - Dutch East Indies - Google Boeken](#)
[Collection: Hendrik Piet Deys collection | Collection Guides | Leiden University Libraries \(universiteitleiden.nl\)](#)
[Frederik Hendrik Deijs \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)
[JOGJAKARTA \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
[NGAWI \(japanseburgerkampen.nl\)](#)
Het Leidersblad maart 1928

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.