

# Fernand van Horn



Fernand Edmond van Horn is geboren op 11 oktober 1910 in Medan. Hij was de zoon van Frans Eduard Charles Henri van Horn en Lucie Tremio. Hij was beroeps 1<sup>e</sup> luitenant bij het KNIL bij de Infanterie, staf 2 R.I. Bandung. Hij is getrouwd met Emilie Louise Maier.

Tijdens de Japanse bezetting werd hij als krijgsgevangene geïnterneerd in kampen op Java. Hij kwam uiteindelijk terecht in het Changi kamp in Singapore.

In Changi waren verschillende (internationale) voortrekkersstammen gestart, De Somersstam, genoemd naar Lord Somers, de Chief Scout in Engeland, de Tanah Merah en de Javastam. De stammen stonden onder leiding van dominee Macneil. Ze waren niet alleen bedoeld als sociale club om afwisseling te bieden aan het gevangenis leven, maar ook als voorbereiding voor de tijd na de bevrijding. Macneil wilde de scouts trainen op Gilwellniveau. Fernand was lid van deze stam.



Van de activiteiten in Changi werd een logboek bijgehouden. In november 1943 werd voor de stam een das gemaakt van overblijfselen van Amerikaanse overhemden. In "goud" was in de punt het Japanse symbool voor krijgsgevangene geborduurd. Veel roverscouts, die van Changi naar de Birma spoorlijn verscheept werden, startten ook daar nieuwe voortrekkersstammen.

Zijn naam komt voor op de lijst met Rover Scouts uit het Changi Rover Scout Logbook (UK Scout Archives). De Nederlanders Fernand Horn, Albert Pootjes, Bernard van Tienen, Cornelis Jansen, Cornelis Tober, Leo Buffant en Willem Niepce waren lid van deze stammen.



Fernand is overleden op 10 december 1961 in Breda

## Meer informatie

[Fernand Edemond van Horn \(1910-1961\) » Stamboom van Vinken \(vader\) en van Heezik \(moeder\) » Genealogie Online](#)  
["Johnny" Walker's Scouting Milestones Pages - Bamboo Thumbsticks \(scoutguidehistoricalsociety.com\)](#)  
[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)  
[Java-kamp \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.