



Bernardus Johannes Catharina (Ben) Boelens is geboren in Den Bosch op 3 juli 1920 als zoon van Johannes Wilhelmus Antonius Boelens en Johanna Maria Desmense.

Ben is in de St.-Josephstraat op de Aloysiusschool naar de lagere school gegaan. In de eerste klas kreeg hij les van frater Oswald. Na 3 jaar ging Ben naar kostschool de Ruwenberg in St. Michielsgestel, waar hij de lagere school heeft afgemaakt. Hij vond het fijn op de Ruwenberg en heeft steeds met veel plezier op die periode teruggekeken. Ben haalde veel katekwaad uit en de fraters hebben nogal met hem te stellen gehad. Op de Ruwenberg probeerden ze de jongens allemaal klaar te stomen voor het Klein Seminarie, een vooropleiding voor een eventueel priesterschap, en ondanks zijn wilde vrijgevochten gedrag, wilde Ben priester worden. Dit is er nooit van gekomen. Toen hij van de handelsschool kwam is hij bij zijn vader in de winkel gaan meehelpen en in zijn vrije tijd hing hij de belhamel uit met een stel vrienden in de binnenstad.

Zijn vader pakte hem streng aan. In 1937 werd de Wereld Jamboree in Nederland georganiseerd. Via een zeer strenge voorselectie werd ook in Nederland bepaald welke scouts ons land mochten vertegenwoordigen op die Jamboree. Ben had alle voorrondes getrotseerd en was geselecteerd. Hij mocht gaan. Maar kort voordat het zover was, haalde hij een of andere kwajongensstreek uit waarover zijn vader zich zo kwaad maakte, dat hij hem verbood te gaan. Het hele Jamboree-gebeuren werd voor Ben afgeblazen. Hij kon hoog en laag springen, hij mocht niet.

In 1938/1939 hing er in Europa een oorlogsdreiging in de lucht. Het was bovendien een slechte tijd voor een jonge man om een toekomst op te bouwen. Overal werd er propaganda gemaakt om dienstplichtigen te overreden te tekenen om naar Nederlands Indië te gaan en zich aan te sluiten bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Ben voelde er wel wat voor. Na een korte opleiding in Nijmegen vertrekt hij op 19 mei 1939 met het passagiersschip de 'J.P. Coen' naar Soerabaja op Java. In 1940 vertrekt hij naar Ambon.

Nadat Ambon in januari 1942 door de Japanners is bezet wordt Ben opgesloten achter prikkeldraad in het Japanse krijgsgevangenkamp Tan-Toey op Ambon. Dit kamp was een zeer zware beproeving. Hij ontsnapte met een groep van 33 medegevangenen maar ze werden weer gevangen genomen en zwaar mishandeld door de Japanners.

In oktober 1942 werd hij met 500 andere krijgsgevangenen getransporteerd naar Kamp Hainan, een eiland in de Zuid-Chinese Zee ten noordoosten van Vietnam. De dwangarbeid die de gevangenen moesten verrichten bestond voornamelijk uit het aanleggen van wegen op het eiland. Men had van het begin af aan met veel zieken te maken. In januari 1943 lagen er al 72 patiënten in het kamphospitaal. In de loop van dat jaar zou de toestand steeds ernstiger worden. In zijn kampperiode heeft Ben in het hospitaal gelegen met o.a. amoëbe

dysenterie, beri-beri, hongeroedeem, paratyphus, mijnworm, en malaria.

Na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki capituleerden de Japanners op 15 augustus 1945. Dit nieuws werd echter pas op 25 augustus door een Japanse officier aan de Nederlandse commandanten in het kamp medegedeeld, niemand van de gevangenen was ervan op de hoogte. Toen het nieuws van de bevrijding bekend werd, lag Ben doodziek in het hospitaaltje met veel andere mensen, hij woog nog 39 kilo. Na aangesterkt te zijn in Hong Kong vertrok Ben weer naar Nederland. Hij gaat daar werken in de textielhandel van zijn vader.

Op 24 december 1949 wordt aan Ben als oud KNIL-militair door de Minister van Overzeese Gebiedsdelen het 'Oorlogsherinneringskruis met de Gespen' toegekend voor zijn verdiensten. Aan deze onderscheiding heeft hij nooit waarde gehecht.

Ben is in Den Bosch overleden op 29 januari 1980.

### **Meer informatie**

[Bossche Encyclopedie | Bernardus Johannes Catharina Boelens \(bossche-encyclopedie.nl\)](http://bossche-encyclopedie.nl/Bernardus_Johannes_Catharina_Boelens)

[Ambon-stad \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Ambon-stad)

[Hainan \(japansekrijgsgevangenkampen.nl\)](http://japansekrijgsgevangenkampen.nl/Hainan)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.