

Pieter Joseph Maria Noldus is geboren op 28 mei 1919 in Budel. Hij was de zoon van Pieter Joseph Hendrik Noldus en Josephina Maria Hubertina Groeneboer

Zijn vader was onderwijzer en ze verhuisden in 1929 naar Nederlands Indië waar hij onder andere in Kediri, Fort de Kock en Meester Cornelis werkte. In 1936 werd hij docent aan de Mulo in Batavia.

Piet was actief bij de blauw witte troep van de katholieke Scoutinggroep St. Franciscus Xaverius in Batavia. Op 12 januari 1929 werd in Batavia deze groep opgericht als groene troep en werd op een gegeven moment de Blauw witte troep. Op 22 februari 1938 werd het nieuwe clubhuis van de groep geopend en Piet werd op dat moment door de assistent districtscommissaris verkenner Hopman Derksen als vaandrig geïnstalleerd. Vlak voor de oorlog werd ook Piet onderwijzer.

Tijdens de oorlog werd hij in een burgerkamp geïnterneerd. Piet kwam terecht in kamp 4e en 9e bataljon. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp. Zijn vader en broertje Gerard (1926) zaten in kamp Baros 5 in Tjimahi. Zijn moeder en zussen Josephine (1917) en Anna Marie (1922) kwamen terecht in kamp Tjideng in Batavia.

Hij emigreerde na de oorlog naar Nieuw Zeeland. Daar trouwde hij met Dorothy Beryl Noldus (1923 – 1996). Hij overleed op 9 juli 1999 in Christchurch, Nieuw Zeeland. Hij werd daar begraven op het Memorial Park Cemetery.



Meer informatie

[De koerier » 22 feb 1938 - Art. 3 | Delpher](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[De Indische courant » 10 jan 1940 - Pag. 6 | Delpher](#)

[344721264.pdf \(leiden.edu\)](#)

[Tjimahi namenlijst \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjideng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Pieter Joseph Maria Noldus 1919-1999 - Ancestry®](#)

[Pieter Joseph Marie Noldus \(1921-1999\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.