

Nan de Hartog-de Balbian Verster



Anna Geertruida (Nan) de Balbian Verster is geboren op 28 oktober 1910 in Amsterdam. Ze is de dochter van Jan François Leopold de Balbian Verster en Hendrika Cornelia (Rie) Bolderheij. Haar ouders zijn getrouwd op 17 april 1910 te Oisterwijk. Ze had twee zussen: Cornelia Maria Christina (Kitty) en Florentia (Flor). Hun vader was journalist en hun moeder kunstschilderes.

De drie zussen waren padvindster bij het Nederlandsche Meisjesgilde in Amsterdam. Meegesleept door het enthousiasme van haar dochters werd hun moeder in 1921 padvindster en bestuurslid van de afdeling Amsterdam van het Nederlandsche Meisjesgilde. Zij nam de taak op zich om de zwakke plek, de financiën, te versterken. In 1923 volgde ze mw. Cijfer als presidente van de afdeling Amsterdam op. Ze nam in 1927 afscheid en de 12 troepen waren hierbij aanwezig. Later werd ze lid van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Meisjesgilde.

Op 10 november 1932 trouwde Nan in Amsterdam met Franz de Hartog (1906-1979). Franz was ook scout, onder andere in Amsterdam en Heemstede. Hij was werktuigkundig ingenieur en vertrok naar Nederlands-Indië. Tijdens het huwelijk woonde hij al in Soerabaja. Daarom was de vader van de bruidegom, prof. A.H. de Hartog een 'strooien bruidegom' voor Nan. Ze vertrok na haar huwelijk naar Nederlands Indië en ze kregen twee kinderen.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten Nan met haar 2 kinderen en Flor in Kamp Tjideng in Batavia op Java. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn. Haar man was tijdens de mobilisatie soldaat bij de infanterie. Hij werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Hun zusje Kitty zat met haar man 3 kinderen in kamp Adek.

Na de oorlog keerde het gezin in augustus 1946 vanuit Soerabaja met de Oranje terug naar Nederland. Frans overleed op 14 januari 1979 in Hilversum. Nan overleed in 13 oktober 2003.

Meer informatie

[Anna Geertruida \(Nan\) de Balbian Verster \(1910-2003\) » Stamboom Van der Hoek » Genealogie Online](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)
[Jan François Leopold de Balbian Verster - Wikipedia](#)

[Hendrika Cornelia de Balbian Verster-Bolderheij - Wikipedia](#)

[Jan François Leopold de Balbian Verster \(1861-1939\) » Stamboom Baris » Genealogie Online](#)

[Algemeen Handelsblad » 25 sep 1927 - Art. 101 | Delpher](#)

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 11 mei 1936 - Art. 149 | Delpher](#)

[Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant » 28 nov 1933 - Art. 72 | Delpher](#)

[Rie de Balbian Verster-Bolderheij - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Tijdeng namenlijst \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tijdeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Voorouders van Franz de Hartog \(pinswin.nl\)](#)

[Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië \(passagierslijsten1945-1964.nl\)](#)

[De locomotief » 03 dec 1932 - Art. 228 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.