

Aart Baartman



Aart Philippus Gerardus Baartman is geboren op 10 juni 1900 in Almelo. Hij was de zoon van Aart Philippus Gerardus Baartman en Johanna Pieterella Bosch.

Op 18 maart 1911 werd De Amersfoortsche Padvinders Vereeniging opgericht en ging rond de zomer georganiseerd van start met Troep 1 die een ledental van rond de 70 telde. Al snel werd een schitterend troepphuis aan de Daam Fockemalaan gebouwd. De Eerste Wereldoorlog brak in 1914 uit en alhoewel Nederland hier geen actieve rol in speelde, had het wel behoorlijke consequenties voor de padvinderij. Vele Belgen vluchtten in 1914 naar Nederland en moesten worden opgevangen. Hier werd ook het clubhuis van de groep voor gebruikt. Het duurde tot 1919 voordat de padvinders van Troep 1 weer in hun eigen gebouw konden trekken en de ravage die door de Belgen was aangericht konden herstellen.

In zijn jeugd woonde Aart in Amersfoort en daar werd hij lid van Scouting. Hij was patrouilleleider van de Vossenpatrouille. Aan het eind van augustus 1918 ging hij met een aantal scouts kamperen bij Loenen op de Veluwe.

Hij ging medicijnen studeren en werd als dienstplichtige in 1920 ingedeeld bij het 16^e regiment. In 1928 werd hij benoemd tot officier van gezondheid der 2^e klasse bij het leger in Nederlands Indië. Hij vertrok met de MS Indrapoera naar Batavia, NOI en werd op diverse plekken gestationeerd waaronder Java en Ambon.

Hij trouwde op 13 oktober 1936 in Den Haag met Johanna Hendrina (Joke) Tiggelman. Ze kregen twee zoons. In juli 1938 verhuisde hij naar Madioen en een half jaar later werd hij eervol ontslagen uit het leger omdat hij in burgerdienst als arts aan de slag ging. Samen met zijn vrouw was hij actief bij het toneel en kende verschillende scouts zoals de arts Pep Eerkens.

Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd en kwam onder andere terecht in Kamp Baros 6, een van de jongenskampen. Het lag in het zuidelijk stadsdeel van Tjimahi, aan weerszijden van de Barosweg en was eerder in de oorlog een krijgsgevangenkamp en vrouwenkamp. Op 20 juli 1944 werden alle vrouwen verplaatst naar het Bloemenkamp in Bandjoebiroe.. Het deel van het kamp aan de westzijde van de weg was het "Willemstraat-gedeelte" en aan de oostzijde de "Baroskant". In het kamp waren ruim duizend jongens van 11 tot 20 jaar samen met enkele honderden volwassenen opgesloten. Dit kamp was het enige in Nederlands Indië dat voor verreweg het grootste deel bestond uit jongeren. Het kamp bestond uit een groot aantal huisjes/barakken met ieder 10-12 jongens. Het was waarschijnlijk een van de meest humane kampen. Een gelukkige omstandigheid voor dit kamp was het relatief grote aantal leraren, jeugdleiders en predikanten die in staat waren

goede leiding te geven. In het kamp werden scoutingactiviteiten aangeboden aan de jongens.

Na de oorlog ging Aart met zijn vrouw en kinderen terug naar Nederland waar hij weer als arts werkte. Hij is overleden op 30 mei 1983 in Santpoort-Zuid.

Meer informatie

[Aart Philippus Gerardus BAARTMAN \(1900-1983\) » Stamboom Gerrit Haaring » Genealogie Online](#)

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[Aart Philippus Gerardus Baartman - Wikidata](#)

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 03 mei 1936 - Art. 125 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 03 jun 1983 - Art. 112 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 21 jan 1941 - Art. 225 | Delpher](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Baros 6 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 03 feb 1941 - Art. 299 | Delpher](#)

[Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië » 13 jul 1938 - Art. 117 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.