



Daniel (Daan) Cordus is geboren in 1922 te Djokjakarta, NOI. Hij was van Indo-Afrikaanse oorsprong. Samen met zijn broers Jan Jozef en Jan Cordus was hij in Djokjakarta lid bij Scouting.

Tijdens zijn jeugd op Java bezocht hij met de andere kinderen van het Afrikaanse kamp de Europese lagere school. Hij had geen Indonesische vriendjes en vriendinnetjes. Later op de katholieke MULO in Djokjakarta en bij Scouting had hij wel meer contact met Indonesische jongens en meisjes. Hij had een geweldige, onvergetelijke jeugd met volop zwerftochten buiten het kamp, met katapult en hengel om te vissen en op vogels te jagen.

Daan was krijgsgevangene op Java, maar in december 1942 werd hij verscheept naar Singapore en vandaar naar de Birma -spoorlijn. Hij was geen beroepsmilitair. Hij moest helpen Bamboe kappen voor de spoorlijn en later werd hij aangesteld als ziekenverpleger, mogelijk is dat zijn redding geweest. Ook als krijgsgevangene in de kampen langs de spoorlijn van Birma naar Thailand werd hij als verpleger tewerkgesteld, hoewel hij daarvoor geen enkele opleiding had. Hij was de dagelijkse getuige van het eenzame sterven van zijn patiënten, voor wie hij heel weinig kon doen.

Daan overleefd de oorlog. Vanwege hun oranjegezindheid werden de Indo-Afrikaanse families na de onafhankelijkheid van de republiek Indonesië gedwongen om naar Nederland te vertrekken, waar hen een kille, vijandige ontvangst wachtte. De afstammelingen van Afrikaanse krijgers, die afkomstig waren uit de regio van de Goudkust (Ghana, Burkina Faso, Mali, Benin en Niger), zijn anoniem opgegaan in de Nederlandse samenleving. Geen van de Indo-Afrikaanse dwangarbeiders heeft in 1954 de zogeheten Birma-Thailanduitkering ontvangen heeft van de Nederlandse overheid, smartengeld dat werd uitgekeerd nadat de Birmaspoorweg na de oorlog aan Thailand is verkocht.

In oktober 2013 gaat een lang gekoesterde wens in vervulling en bezoekt hij het ereveld Thanbyuzayat waar broer Jan begraven ligt. Daan is in 2017 onderscheidingen met het Mobilisatie Oorlogskruis en het Ere teken voor Oorlog en Vrede

### Meer informatie

De Vergeten Krijgers van Griselda Molemans uit 2016

Zwarte Hollanders van Ineke van Kessel uit 2005

<https://oorlogsverhalen.com/oorlogsverhalen/daniel-cordus/>

<http://www.dodenspoorweg.nl/cms/index.php/fotoboek/>

