

## Frederik Nigg



Frederik William Nigg werd geboren op 22 juli 1918 in Medan op Sumatra, NOI. Hij was de zoon van Willem Fredrik Nigg en Amalia Wilhelmina Juliana Mully. Zijn ouders trouwden in december 1911 in Padang, NOI. Hij had een broer William Charles (1914), een zusje Agnes Hortense (1919) en een broertje Leendert Johan (1921).



De patrouille hokken werden bewonderd en inderdaad bleek dat de diverse patrouilles ieder hun eigen kamer hadden ingericht op een wijze die alle lof verdiende.  
Het beste „hok“ was dat van de „Vossen“ die onder leiding van patrouille commandant Nigg hun huis hadden ingericht als een ataphut, waarin een echte stallantaarn brandde en matten tot gezellig poozen noodden.  
Tenslotte willen wij nog noemen de gezellige schouw met immitatie, houtvuurtje in de leiderskamer, een creatie van Hopman Molijn.

In 1936 was hij patrouilleleider van de Vossenpatrouille bij de IEV groep 1 in Medan. Deze groep was in januari 1925 opgericht. Tijdens de opening van hun nieuwe clubhuis, het Arendsnest, kreeg zijn patrouille de prijs voor de mooiste patrouillehoek. Later werd hij scoutsleiding.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919.

Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidden zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereniging Nederlandsch Indische Padvinders (NIPV).

In 1937 werd in Medan een onderafdeling van het Rode Kruis opgericht, de Mobiele brigade die bij grote ongevallen direct paraat kan zijn, zoals dat ook bij de brandweer het geval is. De onderafdeling zou veel praktisch werk uit handen nemen van het comité. Frederik Nigg was lid van het bestuur. Er werden verspreid door de stad Eerste Hulpposten in gericht, onder andere bij Frederik thuis. Er werden wijkbrigades opgericht waarbij aan iedere wijk ook een Scoutinggroep gekoppeld werd. Frederik was in zijn wijk een van de helpers, met Tielman als coördinator.

Nigg diende bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) als militie soldaat van het eerste garnizoensbataljon van Atjeh en Onderhorigheden. Na de Japanse inval was hij betrokken bij de laatste moedige gevechten van het KNIL op de Karo-hoogvlakte rond Kota Boeloh en Laubalang in maart en april 1942. Hij behoorde tot de eenheid van het KNIL die eerst had deelgenomen aan de gevechten rond het Toba Meer op Sumatra en vervolgens in verdragende gevechten met het Japanse invasieleger, verdedigende stellingen had betrokken rond Kota Boeloh en Laubalang.

Hij sneuvelde op 24 maart 1942 in een pantserauto in Kota Boeloh Betang op de weg van Kabom Djahe naar Kota Tjerne. Hij werd in eerste instantie begraven in Laubalang en in 1950 herbegraven in een massagraf op het Ereveld Medan. Later werd hij nogmaals herbegraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi op Java.

Zijn vader overleed op 19 december 1943 in interneringskamp Soengei Sengkol in Medan.

### Meer informatie

[Deli courant » 23 jul 1918 - Art. 4 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 27 aug 1921 - Art. 98 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 30 nov 1936 - Art. 246 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 09 jul 1937 - Art. 30 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 07 jul 1938 - Art. 28 | Delpher](#)

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Frederik William Nigg \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[De Sumatra post » 08 jun 1936 - Art. 52 | Delpher](#)

[Frederik William Nigg \(Medan \(NSum\), 22 juli 1918 - Kutabulu/Benteng stelling \(NSum\), 24 maart 1942\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Willem Fredrik Nigg \(1872–1943\) • FamilySearch](#)

[Willem Fredrik Nigg | Oorlogsgravenstichting](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.