

Tineke Doorenbos-Swaving



Charlotte Jeanne Justine (Tineke) Swaving is geboren op 15 december 1925 te Bandung, NOI. Haar vader was Indisch en leerde haar moeder kennen toen hij tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland studeerde. Haar grootouders hebben zich lang tegen het huwelijk verzet. Haar zus werd kort na aankomst van haar ouders in Nederlands Indië in 1920 geboren. Ze was spastisch en stief in 1940. Tineke was het tweede kind en na haar volgden nog twee zusjes en een broertje.

Haar vader stierf in 1933 aan een tropische ziekte en haar moeder ging daarna lesgeven. Tineke werd ondergebracht bij een kinderloze tante omdat ze thuis niet over de dood van haar vader heen kwam. Haar tante was erg streng en gemeen. Ze had geen contact met andere kinderen buiten school om en leerde het spelen af. Op school werd ze belachelijk gemaakt door de juffrouw. Alleen op Scouting kon ze met volle teugen - één uur per week - volledig een stoeiend kind zijn. Na een jaar keerde ze terug naar haar moeder maar haar zusjes wilden niet meer met haar spelen en haar enige troost was lezen.

In 1941 werd haar moeder overgeplaatst naar Malang in Oost-Java waar Tineke in de derde klas van de H.B.S.-B terecht kwam. In het pension waar ze tijdelijk woonden tot ze een eigen huis kregen logeerden een stel jonge vliegofficieren en andere militairen die waren opgeroepen. Eén van die vliegeniers werd haar eerste liefde. Deze jonge vent is vóór de oorlog met Japan verongelukt in zijn Tigermoth - door sabotage, bleek achteraf.

De Japanners die in maart 1942 binnenvielen sloegen hun tenten op in het park voor hun huis. Voor de veiligheid moest het gezin in huis blijven achter geblindeerde ramen en gesloten deuren. Om hun stadsgedeelte werd een hoge prikkeldraadheg gemaakt en de kinderen kregen illegaal les op de zogenaamde ' Vliegende H.B.S.. Het was heel spannend tot een leerkracht werd gepakt en terecht kwam bij de Kenpeitai (de Japanse Gestapo). Op een gegeven moment werd het kamp gesloten. Het interneringskamp "De Wijk" lag in de zogenaamde Bergenbuurt in het noordwesten van Malang, met villa's, huisjes en enige bungalows. In het Vrijmetselaarsgebouw werd een kerkje ingericht.

Na verloop van tijd moesten ze zich voorbereiden op een massaal transport. Ze werden op militaire vrachtwagens geduwd en daarna in geblindeerde treinen, boven op elkaar gepakt. Ze kwamen terecht in Lampersari in Semarang. Dit kamp bestond uit een groot aantal kamponghuisjes en een school, gelegen aan weerszijden van de Lampersari-weg in het oosten van Semarang.

Na de oorlog verhuisden ze naar Nederland. Ze trouwde met Bartholomeus (Bob) Doorenbos. Tineke is overleden op 25 maart 2014 in Middelburg.

Meer informatie

[Het verhaal van een "kampmeisje" | Psychotraumanet Malang \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[NR \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Lampersari \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

Doornbos-Swaving, T. - Meer informatie over, Kawatberichten 12, nr 1 (februari 1994), pg 35

[Provinciale Zeeuwse Courant | 14 oktober 1997 | pagina 12 - Krantenbank Zeeland](#)

[Charlotte Jeanne Justine \(Tineke\) Doorenbos - Swaving † 25-03-2014 overlijdensbericht en condoleances - Mensenling.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.