



Frans van der Veer is geboren op 22 september 1904 in Utrecht. Op Java was hij roverscout adviseur (Oubaas) als lid van de Nederlandse Indische Padvinders Vereniging.

Nog in 1941 bericht De Indische Courant op 3-9-1941 dat Oubaas van der Veer als Provinciaal Commissaris in Oost Java dat leiding had over een weekendkamp voor roverscouts (Voortrekkers Laer) organiseerde op een Scoutingterrein in Madioen.

De naam van Frans van der Veer komt voor in het boekje "Achter Kawat en Gedek" waarin verhalen over scouts uit Nederlands Indië in Japanse gevangenschap staan beschreven.

Op het padvindersterrein te Madioen verrees een aardig tentenkamp, waarin de deelnemers het zich heel gezellig hadden gemaakt. De tenten in diverse vorm, kleur en grootte vormden werkelijk een bijzonder aantrekkelijk gezicht. De geest onder de deelnemers was uitstekend en vormde een goede propaganda voor de padvindersbeweging. Voortrekkers van alle landaarden ontmoetten elkaar hier en sloten vriendschap. De algemeene leiding berustte bij Oubaas Van der Veer, den provinciaal commissaris voor Oost-Java. De organisatie was toevertrouwd aan de voortrekkers van Madioen, onder leiding van Hopman Brutel de la Rivière en de Oubazen dr. Eerkens en dr. Kools. De organisatoren hebben eer van hun werk gehad, alles was in orde. Zondagavond had een groot kampvuur plaats, dat zeer in den smaak van de deelnemers viel.

Frans was als Oubaas aanwezig bij de oprichting van de Kapitein Servaes Stam in Chungkai -Thailand op 2 december 1943. Deze Stam heeft bestaan tot mei 1944.

Hij werd verplaatst naar Kamp Tamuan en werd daar Oubaas van de Colonel Dunlop Stam. De stam is opgericht op 18 mei 1944 en in totaal hebben hier 64 stamleden aan deel genomen. Het aantal varieerde per week, want vaak werden de jongens weer overgeplaatst. Bij regen kwamen ze bijeen in de stores van Lt. Sanders. Bij droog weer buiten. De stam heeft 13 maanden bestaan en is opgeheven 12 juni 1945, door vertrek naar andere kampen. Het werk was nuttig en de geest bijzonder kameraadschappelijk.

In februari 1948 is hij nog in Nederlands Indië, want in de krant de 'De locomotief' van 23-2-1948 staat te lezen dat Oubaas van der Veer als Provinciaal Commissaris in Oost Java van de N.I.P.V. leiders-koempoelan organiseert.

Na terugkeer in Nederland wordt hij vanuit de NPV belast met het "witte stappenplan". Hij richt groepen op in plaatsen waar die nog niet zijn. Hij was zeer actief in Zeeland, Zuid Holland en de Achterhoek. In 1964 wordt hij Commissaris Buitenland bij de NPV. Hij vertrekt naar Suriname en Curaçao.

„Leiders-Koempoelan”
Van Ned.-Ind. Padvinderij

Gedurende de Paasdagen, zal onder leiding van de districts-commissaris van de N.I.P.V., Oubaas Van der Veer, een „leiders-koempoelan” worden gehouden op het terrein van de H.B.S., waaraan door een 60-tal padvinder-leiders zal worden deelgenomen. De bedoeling is de onderlinge band te verstevigen. Zondagmiddag zal de bijeenkomst om 16.30 uur geopend worden en Maandagavond zal er een kampvuur ontstoken worden.

Hij overlijdt uiteindelijk 18 december 1983 in Laren.

Meer informatie

Achter Kawat en Gedek <http://www.s-i-d.nl/wp-content/uploads/2019/06/Achter-kawat-en-Gedek.pdf> p 82

[Scouts in de oorlog 2020](https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&query=%28Oubaas+Veer%29&cql%5B%D=%28date+gte+%2201-01-</p></div><div data-bbox=)

