

Philippus (Philip) van Akkeren is geboren op 12 januari 1910 in Rotterdam. Hij was de zoon van Simon van Akkeren en Petronella Sanderson. Hij trouwde op 7 juni 1934 in Amsterdam met Anna (Ans) Ristjouw (22 augustus 1912) en ze kregen 4 kinderen. Hij was zendeling.



In 1941 was Philip commissaris bij de afdeling Kediri van de NIPV. Gerard Hogenraad was hier voorzitter. Ans was leidster bij de Blauwe driehoeksclub in Blitar. De Nederlandsche Meisjes Club ook wel de Driehoekmeisjes genoemd, was een op de padvinderij lijkende protestantse organisatie met een religieus-opvoedkundige doelstelling voor meisjes. Ze werd in Nederland opgericht op 23 mei 1927 als onderdeel van de Hervormde Stadszending. Na de oorlog gingen ze in 1945 op in het Nederlandse Padvindsters Gilde.



Ans was met Philip en haar Driehoekmeisjes aanwezig bij een kampvuur dat de padvinders en padvindster van Blitar hielden in februari 1939 ter ere van de verjaardag van BP. De padvinders onder leiding van Groepsleider Mr. Muller gaven diverse demonstraties. Hopman van der Mull opent het kampvuur met een aantal scouts. Het feest werd afgesloten door Hoppie Martijn.

Philip werd tijdens de oorlog geïnterneerd in kamp Baros 5 in Tjimahi. Dit kamp lag in het oostelijk stadsdeel van Tjimahi, direct ten zuiden van de spoorlijn. Het kamp was ondergebracht in de barakken van de noodkazerne voor inlandse miliciens. De 27 bamboe barakken lagen rondom een groot plein. Het kamp was omgeven door een bamboeschutting.

Ans zat met 3 kinderen geïnterneerd in kamp Banjoebiroe 10 in Ambarawa.

Zijn vrouw is overleden op 26 december 1990.

Meer informatie

[Geboorte Philippus van Akkeren op 12 januari 1910 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Akte - Noord-Hollands Archief \(wiewaswie.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Banjoebiroe 10 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Trouw » 02 jun 1984 - Art. 419 | Delpher](#)

[Trouw » 29 dec 1990 - Art. 342 | Delpher](#)

[De Indische courant » 24 feb 1939 - Art. 272 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 24 feb 1939 - Art. 214 | Delpher](#)

[De Indische courant » 19 feb 1941 - Art. 154 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.