



Age Knossen is geboren op 7 november 1903 in Scharnegoutum. Hij was de zoon van Johannes Knossen en Jeltje Krol. Hij trouwde met Margretha Maria van Meurs op 18 november 1926 in Groningen. Ze kregen 2 kinderen. In 1929 vertrok hij met zijn gezin naar Nederlands Indië.

In 1929 benoemd tot onderwijzer in Ambonia. In 1936 werd hij na het Europees verlof benoemd tot hoofdonderwijzer aan de openbare MULO school in Kediri.

Hij werd secretaris van de afdeling Kediri van de NIPV en sprak in die functie voorzitter Richard Wagner namens de afdeling toe bij zijn afscheid in 1937. Herman lonker werd die vergadering Akela en volgde Wagner op als voorzitter. Otto Horninge stopte als hopman maar bleef als oubaas actief. Herman Jan Druijff werd hopman.

Hij organiseerde regelmatig voor leerlingen van de school wandeltochten. In maart 1940 werd een nieuw schoolgebouw geopend. In 1941 was hij ook als instructeur/beoordeelaar verbonden aan de Scoutinggroep in Kediri. In juli 1941 werd hij overgeplaatst naar Buitenzorg.

Age werd geïnterneerd in kamp 4^e en 9^e bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4^e en 9^e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp. Zijn vrouw werd geïnterneerd in kamp Tjideng in Batavia.

In januari 1946 ging het gezin met de MS Johan de Wit van Batavia naar Amsterdam.

Meer informatie

[Oost-Indië: Stamkaarten Ambtenaren | Nationaal Archief](#)

[Deli courant » 23 jul 1929 - Art. 6 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 17 jul 1936 - Art. 305 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 12 okt 1937 - Art. 181 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 01 sep 1937 - Art. 190 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 20 maa 1940 - Art. 222 | Delpher](#)

[De Indische courant » 19 feb 1941 - Art. 154 | Delpher](#)

[De Indische courant » 19 jul 1941 - Art. 105 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 11 aug 1941 - Art. 212 | Delpher](#)

[Tjideng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië \(passagierslijsten1945-1964.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.