

Henricus Adrianus Petrus Canisius (Janus) Oomen is geboren op 12 februari 1902 in Nijmegen. Hij was de zoon van Andries Pieter Oomen en Margaretha Maria van der Waarden.

Janus is bioloog en promoveert in 1926. Hij was een intelligente katholieke jongen. Hij hield van de natuur, en wist van alle planten hoe ze heetten en van alle vogels hoe ze floten. Janus overtuigde zijn vader ervan, dat hij geen priester maar bioloog moest worden.

Janus werd biologieleraar in Utrecht aan het Sint Bonifatiuslyceum. Samen met Naud Crebolder, student medicijnen in Utrecht, ging hij in de zomer van 1927 met zeven jongens, na het behalen van hun lyceumdiploma, op trektocht in Corsica. Tijdens die tocht maakten zij kennis met de katholieke Scouts de France.



Terug in Utrecht zochten zij contact met verschillende padvindereinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Pim Froger, die in Breda bezig was geweest met de vorming van jongens binnen de Eucharistische Kruistocht en in zijn jeugd scout was in Den Haag, kwam na de zomer naar Utrecht om daar te gaan studeren. De katholieke adjunct-secretaris van de NPV, Spijkerman, bracht Froger in contact met de Utrechtse groep oud leerlingen. In februari 1928 werd, met toestemming van aartsbisschop Van de Wetering, de 'Charles de Foucauldgroep' opgericht, met Oomen als Oubaas, Froger als groepsleider en kapelaan G. de Geus van de St.-Catharinaparochie (de kathedraal) als groepsgeestelijke. De stam wordt lid van de NPV en wordt ingeschreven als stam/groep 8 NPV-afdeling Utrecht. De Charles de Foucauldgroep bestond uitsluitend uit voortrekkers (jonge mannen van boven de 18 jaar), meest leden van de katholieke studentenvereniging Veritas. De groep neemt in zijn geheel deel aan de Gilwell cursus in Ommen in 1928. Verschillende leden van de stam zouden nog jarenlang functies in de katholieke verkennersbeweging bekleden.

BEHUWD :
C. M. KÜLLER
en
H. A. P. C. OOMEN
Utrecht, 13 Augustus 1928.
De Heer en Mevrouw
OOMEN—Küller
danken voor de bewijzen van hartelijke belangstelling, ter gelegenheid van hun huwelijk ondervonden

Constantia (Stans) Maria Küller studeerde rechten in Utrecht, ze was mooi en altijd opgewekt en had een sterke drang om de medemens te helpen en het katholieke geloof te verbreiden. Ze liet zich inspireren door Albert Schweitzer, de theoloog die arts geworden was om de allerarmsten in Afrika te helpen. Stans wilde met Janus trouwen, als hij zijn carrière vergat en arts werd in een tropenland. Janus moest missiearts worden, Stans zou

hem bijstaan om het katholieke geloof en de christelijke beschaving te verspreiden. Janus en Stans trouwden op 13 augustus 1928 in Utrecht. Het echtpaar kreeg 5 zonen. Hun eerste zoon Dries werd geboren op 10 april 1931 in Utrecht. Joris werd geboren in Nijmegen op 8 oktober 1932. Janus werd missiearts en stapte in 1933 met zijn gezin op een boot vol

missionarissen en missiezusters naar Nederlands-Indië om daar verschillende ziekenhuizen te bouwen, zieken te genezen en verplegers op te leiden.

Dankzij Janus' inzet overwon de Rooms-Katholieke Kerk haar wantrouwen tegen de padvinderij en ontstonden er tientallen katholieke padvinderversenigingen. Op hun eerste standplaats, in de Minahassa, in Nederlands-Indië, introduceerde Stans de reidans, om de deelnemers vervolgens kennis te laten maken met het katholicisme.



Na de capitulatie op Japan kwamen Janus, Stans en hun vijf kinderen in jappenkampen terecht. Janus verbleef in een mannenkamp en hoorde hoe er mensen gemarteld werden. In maart 1945 kwam hij terecht in kamp St. Vincentius in Batavia. Het Sint Vincentiusweeshuis (van de Zusters Ursulinen) voor meisjes lag in het zuidoostelijk stadsdeel, in Meester Cornelis. Het gebouw, daterend uit 1938, bestond uit een kerk en enige grote zalen, in een vierkant rondom een binnenplaats gelegen; het werd in maart 1945 ingericht als ziekenhuis voor de zieken uit de vrouwenkampen in Batavia en omgeving. Janus was hier dokter.

Stans kwam met haar vijf kinderen terecht in Kamp Tijdeng in Batavia. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia. In februari 1945 werden Dries en Joris, de oudste kinderen, van hun moeder gescheiden en ondergebracht in het jongenskamp Baros 6 in Tjimahi.

Als de oorlog afgelopen is, vinden de gezinsleden elkaar weer terug. Een jaar later wordt Stans, zonder Janus, gerepatriëerd naar Nederland. Na verloop van tijd vertrekt het gezin weer naar Nederlands-Indië, waar de onafhankelijkheidsstrijd in volle gang is. Dries blijft in Nederland om naar de middelbare school te gaan. In 1949 woonden ze in Makassar. Als de toestand onhoudbaar wordt, reist het gezin weer naar Nederland. Janus volgde in 1951. De tropenarts kon in het saaie Nederland zijn draai niet vinden, en ging voor de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN in Indonesië en Nieuw-Guinea onderzoek doen naar de voedselsituatie. In 1959 woonden ze in Laren. Prof. Dr. Oomen werd hoogleraar tropische voedingsleer aan de Universiteit van Amsterdam.

Janus is overleden op 20 februari 1986 in Laren. Hij werd gecremeerd.

Mar Oomen, de kleindochter van Janus, schreef in het boek *Missievaders, 'een familiegeschiedenis van katholieke wereldverbeteraars'*. Het boek gaat over het leven van de missieartsen Dries en Janus Oomen.

Meer informatie

[prof.dr. Henricus Adrianus Petrus Canisius Oomen \(1902 - 1986\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Het Apostolaat der Jeugd \(ru.nl\)](#)

[1928 – Scouting Utrecht Museum \(beeldbank.site\)](#)

[Scouting St. Bonifatiusgroep – Scouting Utrecht Museum](#)

[Scouting 1e Charles de Foucauldgroep – Scouting Utrecht Museum](#)

[De Maasbode » 13 aug 1928 - Art. 21 | Delpher](#)

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 16 apr 1931 - Pag. 4 | Delpher](#)
[Mar Oomen schreef een grondig boek over haar vader Dries en grootvader Janus, die op katholieke wijze de wereld wilden verbeteren - Nederlands Dagblad. De kwaliteitskrant van christelijk Nederland](#)

[Tijdeng \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tijdeng \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Batavia \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Algemeen Handelsblad » 08 jul 1949 - Art. 91 | Delpher](#)

[De Volkskrant » 06 feb 1959 - Art. 170 | Delpher](#)

[NRC Handelsblad » 24 feb 1986 - Art. 112 | Delpher](#)

[Recensie: Missievaders – Mar Oomen – Bazarow – Alles over boeken](#)

[Recensie van Marianne over Missievaders | Hebban.nl](#)

De Katholieke Verkenner 1940-04

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.