

Leonie van Laer-Egberts



Leonie Agatha Daniëlle Egberts is geboren op 25 maart 1916 in Den Bosch. Ze was de dochter van Jan Willem Egberts en Wilhelmina Cornelia van Berge. Zij trouwde in 1938 met Hermanus (Herman) Hendrik van Laer. Op 7 juli 1939 werd hun zoon Arnold geboren.



In 1935 werd ze welpenleidster van de Hilfertheemgroep in Hilversum. Drie jaar later werd ze akela bij groep 7 de Goewil groep in Hilversum. In 1939 ontvangt ze haar Gilwellkralen. Ook haar man Herman was actief binnen Scouting. Hij was hopman, oubaas en assistent districtscommissaris voor B.E. van district 't Gooi en Amersfoort.

Begin 1940 vertrok het gezin naar Nederlands Indië. Herman was procuratiehouder van het bijkantoor Batavia van de N.V. Verzekeringsbank Victoria.

Leonie werd in de oorlog met haar zoontje geïnterneerd in Tjidengkamp in Batavia. Herman diende bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) als soldaat en werd op 29 juli 1944 gevangen genomen op Java. Herman zat eerst geïnterneerd op Java en ging in september 1944 op transport met de Junyo Maru. Het schip werd getorpedeerd op 18 september 1944 nabij Benkoelen aan de westkust Sumatra, door de HMS Tradewind met meer dan 5600 doden als gevolg.

Na de oorlog keerde ze terug naar Nederland en ging wonen in Huizen. Ze overleed op 18 juni 2009 in Bussum.

Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Registrierung L.A.D. Egberts » Open Archives](#)

[Registrierung Leonie Agatha Daniëlle Egberts » Open Archives](#)

[Leonie Agatha Daniëlle van Laer-Egberts : Rouwberichten \(familieberichtenopinternet.nl\)](#)

[Tjideng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no 7, 1935 » 1935-07 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 3, 1938 » 1938-03 - Pag. 40 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 7, 1939 » 1939-07 - Pag. 11 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 4, 1940 » 1940-04 - Pag. 5 | Delpher](#)

De A.D.C. voor B.E. van het district 't Gooi, Hopman H. van Laer Jr. te Bussum, is naar Indië vertrokken en diensgevolge heeft hij en heeft ook Mevrouw Van Laer afscheid genomen van de Nederlandsche Padvinders. Hierdoor heeft ons een gevoelig verlies getroffen en het zal heel moeilijk zijn om het werk van dit padvinders-echtpaar op dezelfde succesvolle wijze voortgang te laten hebben. Zowel door zijn talent voor het B.E.-werk, als door zijn energieke persoonlijkheid was de betekenis van Hopman Van Laer voor de Beweging veel groter dan die van een Hopman en A.D.C. Wie met hem in aanraking kwam, werd geïnspireerd voor het B.E.-werk. Bij het afscheid op 13 Januari te Bussum in het Blindeninstituut bleek wel hoevele vrienden de heer en mevrouw Van Laer zich gemaakt hebben door hun werk in de B.E. Gelukkig voor de Beweging, dat de heer en mevrouw Van Laer zich in Indië niet onbetuigd zullen laten.

PH. VAN PALLANDT VAN EERDE,
H.K.C. voor B.E.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.