

Frans Fournier



Frans Louis Paul Gerard Fournier is geboren op 22 januari 1884 in Tegal. Hij trouwde met Huberta van Blokhuisen. In 1930 werd hij gekozen in de Nederlands Indische Volksraad.

In 1935 was hij Oubaas in Bandung. In oktober werd in Bandung een padvindersrally gehouden waarbij 100 leiders en leidsters uit Batavia te gast waren. Hij heette de gasten welkom.

In een toespraak uitte oubaas ir. Fournier zijn bewondering voor de uitstekende samenwerking en voor de prestaties, daarbij de verschillende organisatoren zijn dank betuigend.

Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd in kamp 4e en 9e bataljon. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi, begrensd door Kampementsweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong Delapan (Racebaan) en Gedong Empat. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

Hij overleed in dit kamp op 29 augustus 1945 en werd begraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah in Cimahi.

Meer informatie

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[De koerier » 14 okt 1935 - Art. 29 | Delpher](#)

[Soerabaijasch handelsblad » 15 okt 1935 - Art. 124 | Delpher](#)

[Frans Louis Paul Gerard Fournier | Oorlogsgravenstichting](#)

[1935 Dutch East Indies Volksraad election - Wikipedia](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.