

Adriaan Bos is geboren op 31 maart 1884 in Nisse. Hij was de zoon van Jan Bos en Martina Braam. Adriaan trouwde met A. Moesirah (1899-). Hij was militair en vertrok in 1907 naar Padang. Hij was actief bij de militair geneeskundige dienst en ging als 2e Luitenant ziekenverpleger in 1932 met pensioen.

In oktober 1939 werd een bestuur samengesteld voor de afdeling Blitar van de NIPV. Johan Morsink werd voorzitter, Gerrit van Kampen secretaris, Frederik Heuvelink penningmeester en oud militair Adriaan Bos insigne secretaris. Hopman mr. Johannes Müller werd adviseur van het bestuur. Ze werden in januari 1940 geïnstalleerd door Oom Piet, Piet Brutel de la Rivière, de districtscommissaris.



In Blitar was hij actief bij het Rode Kruis. Hij gaf EHBO cursussen en was betrokken bij oefeningen.

Tijdens de Japanse bezetting werd Adriaan geïnterneerd in kamp Kesilir. De landbouwkolonie Kesilir lag aan de zuidkust, bijna op de meest oostelijke punt van Java. De kolonie lag verspreid over een zeer groot gebied (ca 40 km²), heel omgeven door prikkeldraad. Het kamp was ondergebracht in zelfgemaakte onderkomens en barakken. In april 1943 gingen 38 mannen naar de Kempetai in Bondowoso. Op 23 mei 1943 zijn ongeveer 40 personen, voor het grootste gedeelte afkomstig uit het Kesilir-kamp, door de Japanners geëxecuteerd. Adriaan was één van hen. Ze werden begraven in een massagraf in het Djatibos bij Tasnan langs de weg Djember-Bondowoso.



In november 1948 werd het graf door de gravendienst blootgelegd en werden de slachtoffers herbegraven op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Surabaya. Adriaan was één van hen. Zijn vrouw ging naar Nederland en woonde in 1958 in Deventer.



Meer informatie

[Soerabaijasch handelsblad » 25 okt 1939 - Art. 238 | Delpher](#)
[De locomotief » 16 jan 1940 - Art. 202 | Delpher](#)
[databankzeelandwo2 \(oorlogsslachtofferszeeland.nl\)](#)

[databankzeelandwo2 \(oorlogsslachtofferszeeland.nl\)](http://databankzeelandwo2 (oorlogsslachtofferszeeland.nl))
Adriaan Bos | Oorlogsgravenstichting
[Massagraf djatibossen Tasnan t/o Djember Bondowoso · ID · 23 mei 1943 \(geni.com\)](http://Massagraf djatibossen Tasnan t/o Djember Bondowoso · ID · 23 mei 1943 (geni.com))
[KESILIR \(japanseburgerkampen.nl\)](http://KESILIR (japanseburgerkampen.nl))
Oost-Indië - Suppletiefolio's | Nationaal Archief
Deventer dagblad » 18 apr 1958 - Pag. 7 | Delpher
www.wiewaswie.nl
Schager Courant | 4 december 1948 | pagina 3 - Kranten Regionaal Archief Alkmaar
Geboorte Adriaan Bos op 31 maart 1884 te Nisse » Open Archieven
Gezin Overzicht: Braam, Martina
Soerabaijasch handelsblad » 15 dec 1939 - Art. 262 | Delpher
Soerabaijasch handelsblad » 25 maa 1941 - Art. 286 | Delpher
De Indische courant » 14 jan 1941 - Art. 101 | Delpher

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.