

Levie Mozes Cohen is geboren op 25 juni 1896 in Den Haag. Hij was de zoon van Mozes Nathan Cohen en Grietje Cosman. Hij trouwde op 25 januari 1922 in Den Haag met Wilhelmina Maria Braakensiek. Ze krijgen twee dochters, Louise (1922) en Willy (1923).

Het gezin vertrekt met de Insulinde op 20 februari 1929 naar Nederlands Indië. Levie is daar technisch ambtenaar bij de PTT.

Tijdens de Japanse bezetting werden zijn vrouw en kinderen geïnterneerd in kamp ADEK bij Batavia. Dit kamp was gelegen vlakbij de spoorlijn van het Koningsplein naar Meester Cornelis, even ten noorden van de Werkplaatsen van de Spoorwegen, tussen de van der Houtlaan en de Sluisweg. ADEK is de afkorting van Algemeen Delisch Emigratie-Kantoor, het kantoor voor de werving van koelies voor de tabaksplantages in Deli. Het kamp was ondergebracht in de gezinsbarakken, omheind door prikkeldraad en gedek.

Na de oorlog keerde het gezin terug naar Nederland. Levie werd in 1951 oubaas in Deventer bij groep 1 de Westenenkgroep. Zijn vrouw werd Akela bij groep 6. Daarnaast was Levie vice voorzitter van kring Deventer van de Vrienden van Scouting



Levie is overleden op 3 maart 1969 in Deventer.

Meer informatie

[Zoekresultaten » Open Archieven](#)

[Registratie Levie Mozes Cohen \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)

[Huwelijk Levie Mozes Cohen & Mozes Nathan Cohen & Grietje Cosman & Wilhelmina Maria Braakensiek & Marius Leonard Cornelis Braakensiek & Elizabeth Huigen op 25 januari 1922 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Adek \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no 12, 1951 » 1951-09 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no 8, 1951 » 1951-05 - Pag. 26 | Delpher](#)

[Gezinsblad van Levie Mozes Cohen \(humanitarisme.nl\)](#)

[Scouting Westenenk - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.