



Hendrik van der Pol is geboren op 11 september 1902 in Harlingen. Hij was de zoon van Willem van der Pol en Trijntje Hoekstra. Hij trouwde op 25 april 1928 in Zevenaar met Alberdina Seinen (1905). Ze vertrokken naar Nederlands Indië waar hij in 1928 aspirant politie werd in Soekaoemi. Hierna ging hij naar Pekalongan, waar hij inspecteur van de Algemene politie was. In 1935 zat hij bij de politie op Celebes. In 1929 en 1940 werd een zoon geboren en in 1931 een dochter.

Op 3 september 1933 werden in de Kapel van de Eerwaarde Zusters de verkenners van de Katholieke padvindersafdeling St. Tarcisius in Pekalongan geïnstalleerd. Naast de katholieke groep werd een nieuwe neutrale groep met 24 scouts opgericht. Hendrik, die ook in Nederland actief was bij Scouting, werd bereid gevonden om hiervan troepleider te worden.

Tijdens de Japanse bezetting werd hij geïnterneerd in een mannenkamp op Celebes, samen met diverse andere collega's. In eerste instantie zaten ze in Parepare. Dit kamp lag aan de westkust, ongeveer 150 km ten noorden van Makassar. Het kamp was ondergebracht in een militaire kazerne, omgeven door een hoge schutting. Op 22 oktober 1944 gingen alle gevangenen naar Bodjo, 10 km ten zuiden van Parepare. Dit kamp bestond uit een groep bamboeloodsen van een varkensmesterij. Ze bleven hier tot 3 mei 1945 en gingen toen naar Bolong. Dit kamp lag hoog (op 1500 m) in het Quarles-gebergte, in de binnenlanden, ongeveer 200 km van de kust, 50 km voorbij de laatste bestuurspost Makale. Het kamp lag bij de Pasanggrahan van Bolokan en bestond uit 12 loodsen van bamboe en atap. Op 23 augustus 1945 verlieten de gevangenen dit kamp.

Hendrik is overleden op 25 november 1959 in Hoogeveen.

## Meer informatie

[De locomotief » 02 sep 1933 - Art. 355 | Delpher](#)

[Overlijden Hendrik van der Pol op 25 november 1959 te Hoogeveen » Open Archieven](#)

[Hendrik van der Pol \(1902-1959\) » Genealogie Slot » Genealogie Online](#)

[Naamlijst Celebes-mannenkampen \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[PAREPARE \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[BODJO \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[BOLONG \(japanseburgerkampen.nl\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.