



Josephus Johannes Franciscus Norbertus Smulders is geboren op 5 januari 1913 in Tilburg. Hij was de zoon van Franciscus Joannes Smulders en Wilhelmina Maria van Hest. Hij trad toe tot de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Hij kreeg de kloosternaam Broeder Josephus.

De broeders waren actief in Nederlands Indië. In 1926 werd in Buitenzorg een eerste huis geopend. De broeders verzorgden er wezen en half-verwaarloosde kinderen. In 1930 openden ze twee scholen te Batavia. In 1934 begonnen de broeders in Pangkal-Pinang op Bangka, NOI, een Hollands-Chinese school, een internaat en een noviciaat voor inlandse broeders. In 1935 kwam er een Hollands-Chinese school in Soengeilliat op Bangka. Een jaar later, in 1936, openden de Broeders een land- en tuinbouwschool en een lagere school in Temanggoeng en een internaat en een inlandse volksschool in Soekoebami, beiden op Java.

In oktober 1939 kwam Broeder Josephus als nieuwe leraar naar de school in Pangkal Pinang omdat de school gegroeid was. Op 28 december arriveerde Broeder Everdinus en twee dagen later Broeder Ethelbert uit Batavia om hoofd van de school te worden. Het huis nu werd bewoond door 7 broers

In november 1940 werd, met goedkeuring van de Apostolische Prefect, zowel in Pangkal Pinang als in Sungailiat en Belinyu op het eiland Bangka voor de Sumatraanse kust een Scoutinggroep opgericht. In Sungailiat werd Broeder Josephus hopman en Broeder Symphronius groepsleider en leiding van de Mikaelgroep. Broeder Simplicianus werd akela. In Pangkal Pinang werden Broeder Ethelbert en broeder Willibrordus leiding van de La Pa Hong en Pandugroep, terwijl broeder Olav optrad als "Oude Wolf", een naam die hij de rest van zijn leven zou blijven dragen. In november 1941 begon een groep Voortrekkers. Broeder Ethelbert wordt Oubaas, terwijl de assistent-leider van de verkenners zijn taken als Hopman overneemt.

Mgr. Bouma benoemde broeder Symphronius als assistent-districtscommissaris voor katholieke groepen, waardoor de prefectuur Bangka Belitung werd geregistreerd als district binnen de Katholieke Padvinders Bond in Batavia. Zo worden jeugdactiviteiten nationaal en internationaal met elkaar verbonden.

Tijdens de oorlog werden de broeders geïnterneerd. Ze moesten een aantal broeders zich melden bij de Japanse commandant. Vanuit het magazijn namen ze allemaal een kleine koffer en vulde deze met de nodige spullen. Het geld in huis wordt verdeeld en iedereen krijgt fl.30,- op zak. De volgende dag vertrokken ze allemaal samen: Broeder Ludwinus, Laurentius, Olav, Richardus, Willibrordus, Getulius, Sabinus, Everdinus, Ethelbert, Monseigneur Bouma en de priesters naar het pakhuis van Soos, waar de commandant zijn kantoor had. Ze kwamen eerst terecht in de gevangenis van Pangkalpinang. Op 30 mei

1944 gingen ze naar de gevangenis van Muntok. Muntok lag op de meest westelijke punt van het eiland Bangka, De voormalige Gevangenis was een U-vormig gebouw; De vrouwen en kinderen werden in de ene vleugel en de mannen in de andere vleugel ondergebracht; de Japanse bewakers zaten in de verbindende vleugel.

Ook broeder Josephus werd geïnterneerd in de gevangenis van Muntok. Hij is daar als gevolg van ziekte overleden op 6 oktober 1944. Hij werd begraven op de begraafplaats van de Eerwaarde Broeders bij Pangkalpinang.

### **Meer informatie**

[Josephus Johannes Franciscus Norbertus... | Oorlogsgravenstichting](#)

[De congregatie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Een analyse van de rekrutering, de geografische origine en de socio-economische samenstelling van een broedercongregatie \(1830-1990\). \(Joris De Bremme\) \(ethesis.net\)](#)

[Indonesia \(faithweb.com\)](#)

[SMP Budi Mulia Pangkal Pinang: sejarah Kongregasi Budi Mulia - Pangkal-Pinang sebelum tahun 1945 . oleh Br.Wulfram dan Br.Ethelbert . \(bagian kedua \)](#)

[MUNTOK \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[SEJARAH GEREJA KATOLIK KEUSKUPAN PANGKALPINANG - PDF Free Download \(docplayer.info\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.