



Wilhelmina Johanna Antonia Dekkers is geboren op 2 januari 1900 in Rotterdam. Ze was de dochter van Adrianus Jacobus Dekkers en Theodora Maria Lamping. Wilhelmina trouwde op 31 maart 1921 in Rotterdam met Cornelis Hendricus de Jongh. Ze kregen 2 kinderen.

Wilhelmina was groepsleidster en padvindstersleidster bij groep 9 van het Katholieke Meisjes Gilde, verbonden aan de Theresiakerk in Batavia. Ze was de afgevaardigde namens het Gilde in de Katholieke Jeugdorganisatie.

Tijdens de Japanse bezetting zat ze met een van haar kinderen geïnterneerd in kamp Tijdeng. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tijdengweg en de spoorlijn. Ze zat in een van de huizen in Ampasiet.

Haar man overleed in mei 1967 in Rotterdam.

Meer informatie

[Tijdeng \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[NL-NmKDC_AJAK_M 2 8 1_2.pdf \(ru.nl\)](#)

[Huwelijk Cornelis Hendricus de Jongh & Cornelis Hendricus de Jongh & Hendrika Geertruida Frerichs & Wilhelmina Johanna Antonia Dekkers & Adrianus Jacobus Dekkers & Theodora Maria Lamping op 31 maart 1921 te Rotterdam » Open Archieven](#)

[Geboorte Wilhelmina Johanna Antonia Dekkers op 2 januari 1900 te Rotterdam » Open Archieven](#)

Het Indisch Leidersblad, augustus 1939

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.