

## Henk Kater



Hendrik Jan (Henk) Kater is geboren op 1 april 1911 in De Rijp. Hij was de zoon van ds. Jan Hendrik Cornelis Kater en Antje Jacoba Kroon. In 1935 voltooide hij in Leiden zijn studie theologie en hierna werd hij predikant in Drimmelen. Hij trouwde met Anna Maria Hilarius op 23 september 1935 in Leiden. In 1938 werd hij in Batavia beroepen. Ze kregen in Nederlands Indië 3 kinderen.

Henk was eind jaren '30 actief binnen de 'Vrijzinnig Christelijke Jeugd Bond' (VCJB). Het aantal leden van de beweging moet beperkt zijn geweest. In mei 1939 werd in het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië een oproep gedaan voor deelname aan jeugdkampen: 'De groep van Vrijzinnig Godsdienstigen in Nederlands-Indië organiseert ook dit jaar weer enige kampen voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. In West-Java worden er twee gehouden: een jongenskamp onder leiding van ds. H. J. Kater, van 19 — 27 Juni en een meisjeskamp onder leiding van mej. C. A. Eyken, van 28 Juni tot 6 Juli. Het kampterrein is gelegen aan het meer van Tjipanoendjang bij Pengalengan.



Tijdens de Japanse bezetting werd Henk met vrouw en kinderen in eerste instantie in het vrouwenkamp Tjideng geïnterneerd. In 1944 werd ds. Kater naar diverse mannenkampen vervoerd zoals kamp Baros 5 in Tjimahi.

Na de capitulatie is het gezin op transport naar Nederland gesteld. In Singapore kwam men terecht in kamp Irene - een afgekeurd Gurkha-kamp. Daar is een grote groep ex-gevangenen letterlijk vergeten. Pas in maart 1946 kwam men in Nederland aan. Het gezin vond in Nieuwveen onderdak bij de vader van ds. Kater. Eind 1946 verhuisde het gezin naar Enschede.

Vlak na de oorlog werd in Enschede de Nanne Zwiëp Groep als groep XVIII van de afdeling Enschede van het district Twente Zuid van De Nederlandse Padvindsters (NPV) opgericht. De inschrijving is gedateerd op 1 oktober 1945.

Op Zondag 6 Juli 1947 werd Ds. Kater officieel geïnstalleerd als Troepgeestelijke van de "Nanne Zwiëpgroep" en het "Welvivel". Deze dag werd begonnen met een kerkdienst in de Lasonderkerk, die door Ds. Kater werd geleid. Na deze dienst werd er verzameld voor 't Rijksmuseum vanwaar we gezamenlijk naar erve "Het Kotten" marcheerden, waar de installatie zou plaatsvinden. Nadat we ons in carré hadden opgesteld kwamen D.C. van Voorthuisen, oubaas van Strik en Ds. Kater aangewandeld. Eerst werd er door de D.C. enige woorden gesproken. Hij vond het fijn, dat we hem hadden gevraagd om onze nieuwe Troepgeestelijke te installeren. Dit was volgens D.C. van Voorthuisen de eerste keer, dat er

in ons gewest een Troepgeestelijke werd geïnstalleerd en tevens de eerste keer, dat hij een Domine installeerde. Daarna sprak oubaas v. Strik de Troepgeestelijke toe, waarna de D.C. Ds. Kater installeerde. Met de hand op de vlaggenstok zei hij de D.C. de padvindersbelofte na. Na de installatie sprak de Troepgeestelijke ons nog toe en haalde enige oude jeugdherinneringen op, waarna "Hoor, zegt het voort" werd gezongen. Onze nieuwe Troepgeestelijke werd door allen gefeliciteerd en zo eindigde dan deze morgen, die wij niet zo gauw zullen vergeten.

In 1950 werd hij beroepen door de vrijzinnig-hervormde gemeente in Amsterdam. Hij nam dit beroep aan en werd predikant in de Nieuwezijds Kapel. Hij zou dit blijven tot hij in 1976 met emeritaat ging. Hij zegende onder andere het huwelijk van kroonprinses Beatrix en prins Claus in.

Henk is overleden op 1 juni 2003 in Amsterdam.

### **Meer informatie**

[Huwelijk Johanna Margaretha Endert & Anna Maria Hilarius & Hendrik Jan Kater & Watze Hilarius & Jan Hendrik Cornelis Kater & Antje Jacoba Kroon op 23 september 1935 te Leiden](#)  
» [Open Archieven](#)

[Henk Kater - Wikipedia](#)

[ds. Hendrik Jan Kater \(1911 - 2003\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Geschiedenis Scouting Nanne Zwiép | Scouting Nanne Zwiép](#)

[Tijdeng 44 \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tijdeng 45 \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Tijmahí \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Registratie Hendrik Jan Kater \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)

[Geloof in een betere wereld | Java Post](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.