

Brigitta Christina Schottee de Vries is geboren op 27 december 1894 in Rotterdam. Ze trouwde in 1921 in Amsterdam met Adriaan Willem Mulock Houwer (Goes). Ze hadden twee zoons, Jan (John) Mulock Houwer (12 januari 1922 in Amsterdam) en J.A. (2 december 1928) en een dochter Françoise Josephine (1924, Amsterdam). Haar man was hoogleraar oogheelkunde te Batavia en later oogpatholoog in het Ooglijdersgasthuis in Utrecht. Het gezin woonden voor de oorlog in Batavia.

Brigitta was in 1941 lid van het hoofdbestuur van de NIPV. Haar zoon Jan was scout bij groep Jong Holland, de Groene groep, in Batavia. Hij ging in 1937 naar de Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Tijdens de Japanse bezetting werd ze met haar jongste twee kinderen geïnterneerd in kamp Tijdeng. Op 22 februari 1945 ging haar zoontje naar kamp Baros 6 in Tjimahi. Dit kamp lag in het zuidelijk stadsdeel van Tjimahi, aan weerszijden van de Barosweg; het was achtereenvolgens krijgsgevangenkamp, vrouwenkamp en jongenskamp.

Na de oorlog verhuisde het gezin naar Nederland en ging wonen in Bussum. Haar zoon Jan emigreerde naar Australië en trouwde daar met A.R. Watts. Brigitta overleed op 2 februari 1975 in Zeist en werd gecremeerd.

Meer informatie

[Moesson | 15 mei 1995 | pagina 10 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[DEEL 15 TOEVALSTREFFERS \(geneaservice.nl\)](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 13 sep 1937 - Art. 65 | Delpher](#)

[Moesson | 1 juli 1995 | pagina 51 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Huwelijk Adriaan Willem Mulock Houwer & Johannes Eliza Mulock Houwer & Françoise Josephine Ochtman & Brigitta Christina Schottee de Vries & Jan Schottee de Vries & Alida van Waalwijk op 4 januari 1921 te Amsterdam » Open Archieven](#)

[Provinciale Zeeuwse Courant | 12 maart 1983 | pagina 8 - Krantenbank Zeeland](#)

[FSF Tak DA p1035-1144 \(familiesteunfonds.nl\)](#)

[Schottee de Vries, Jan. – – Captain Albert's Blog –](#)

[Tijdeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Repertorium | Collectie Mulock-Houwer \(uu.nl\)](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1941

[De Telegraaf » 06 feb 1975 - Art. 234 | Delpher](#)

[De Telegraaf » 12 maa 1983 - Art. 511 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.